

**24 maart 2019 – 17.00 uur – A Veerman**

**piano: Piet Noort**

**schriftlezing: Roel Hagg**

**thema: Het is oorlog. En het gaat om ons. (Engelen)**

Votum, groet,

GK 8a (GK06 gz145) Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam

Gebed

Dan. 10: 1-14

Openb. 12:7-9

NPB 103: 3,7 (NB)

**Het is oorlog, en het gaat om ons**

- Engelen
- Oorlog
- Tegenstander
- Overwinning

GK ps91: 1, 6 (Ik wil zijn in de schuilplaats van de allerhoogste)

Belijdenis door zingen van: GK 177 (GK06 gz161) Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta

Gebed

Collecte

LB 103c (LvdK460): 1, 3, 5 Loof de Koning

Zegen

**24 maart 2019 – 17.00 uur – A Veerman**

**piano: Piet Noort**

**schriftlezing: Roel Hagg**

**thema: Het is oorlog. En het gaat om ons. (Engelen)**

**Votum, groet,**

**GK 8a (GK06 gz145) Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam**

1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,  
die U ons noemt door sterren zon en maan.  
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,  
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,  
zeeën en land met macht tevoorschijn riep,  
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt  
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet,  
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.  
U roept ons mensen in uw heerlijkheid:  
leven om Jezus' wil in eeuwigheid.

4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,  
dat in ons zingt met eindeloos refrein.  
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:  
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

**Gebed**

**Dan. 10: 1-14; Openb. 12:7-9**

**Dan. 10: 1-14**

<sup>10</sup>In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Beltesassar werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Door een visioen begreep hij het bericht.

<sup>2</sup>In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken in de rouw. <sup>3</sup>Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot er drie weken verstreken waren.

<sup>4</sup>Op de vierentwintigste dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, <sup>5</sup>sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lendenen een gordel gemaakt van goud uit Ufaz. <sup>6</sup>Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper en zijn stemgeluid

leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. <sup>7</sup>Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat zij wegvluchtten en zich verborgen <sup>8</sup>en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht; ik werd lijkkbleek en was niet in staat nog iets te doen. <sup>9</sup>Ik hoorde zijn stem, maar zodra ik die hoorde verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. <sup>10</sup>Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. <sup>11</sup>Hij zei tegen me: 'Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toe gestuurd.' Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. <sup>12</sup>Toen zei hij: 'Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. <sup>13</sup>Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, zo alleen stond. <sup>14</sup>Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren; want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat.'

#### **Openb. 12:7-9**

<sup>7</sup>Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand <sup>8</sup>maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. <sup>9</sup>De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.

#### **NPB 103: 3, 7**

3 De HEER wil ons met liefde overladen.

Zijn hart stroomt steeds weer over van genade.

Hij is geen God die blijvend met ons twist.

Hij laat ons niet voor onze fouten boeten;

dankzij de HEER zijn wij op vrije voeten.

Hij heeft de zonden grondig uitgewist.

7 Vanuit de hemel blijft de HEER regeren.

Laat alle engelen hun koning eren.

Kom, sterke helden, buig je voor Hem neer.

De hele schepping moet Hem eer bewijzen,

Hem voor zijn almacht en genade prijzen.

Loof Hem, mijn ziel, zing dankbaar voor de HEER.

### **Het is oorlog, en het gaat om ons**

- **Engelen**
- **Oorlog**
- **Tegenstander**
- **Overwinning**

### **GK ps91: 1, 6 (Ik wil zijn in de schuilplaats van de allerhoogste)**

1 Hij die op Gods bescherming wacht,  
vindt bij de hoogste Koning  
een schuilplaats waar hij overnacht,  
beschaduwd door Gods woning.  
Ik noem de Heer, op wie ik bouw,  
mijn toevlucht en mijn sterkte,  
mijn God, op wie ik vast vertrouw,  
Hij die mijn heil bewerkte.

6 Zo zullen wachters van de Heer  
u op de handen dragen.  
Aan stenen stoot u zich niet meer,  
daar engelen u schragen.  
Op leeuw en adder trapt uw voet,  
zo zeker zijn uw schreden.  
U wordt steeds op uw weg behoed,  
zult leeuw en slang vertreden.

### **Belijdenis door zingen van: GK 177 (GK06 gz161) Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta**

1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,  
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.  
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,  
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij.  
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:  
één met God de Vader en verenigd met uw volk.  
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,  
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.  
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.  
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd,  
en in uw vergeving leef ik nu.

4 Vader van het leven, ik geloof in U.  
Jezus, de verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht.  
U die via duizend wegen ons hier samenbracht;  
en op duizend wegen zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk.

## **Gebed**

## **Collecte**

### **LB 103c (LvdK460): 1, 3, 5 Loof de Koning**

1 Loof de Koning, heel mijn wezen,  
gij bestaat in zijn geduld,  
want uw leven is genezen  
en vergeven is uw schuld.  
Loof de Koning, loof de Koning,  
tot gij Hem ontmoeten zult.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,  
Hij kent onze broze kracht.  
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons  
van de boze en zijn macht.  
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,  
die het licht is in de nacht.

5 Engelen, zing ja en amen  
met de Koning oog in oog!  
Zon en maan, buig u tezamen  
en gij sterren hemelhoog!  
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,  
loof Hem, die het al bewoog!

## **Zegen**

