

**13 oktober 2019 – 10.00 uur – Mijndert Blijdorp**  
**orgel: Jannes Munneke**  
**schriftlezing: Marieke Urbach**

Votum, Zegengroet, Amen

Zingen: GK ps23:1,2 (Vertrouwen in de Herder!)

Wet van de HERE

Zingen: GK p 51:3,4 (Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen)

Gebed voor de eredienst

Schriftlezing: 2 Samuel 12:15-25

Zingen: GK ps32:2,3 (Genade bij schuldbelijdenis)

Preek over 2 Samuel 12:15-25

Zingen: GK ps4:3 (Mijn leven zal bij U geborgen zijn)

Dienst van de gebeden

Zingen: Psalm 43:4 (Laat mijn ziel uw heil ervaren)

Collecte

Zingen: LB 221 (GK06 gz174) (Zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God)

Zegen, Amen.

**13 oktober 2019 – 10.00 uur – Mijndert Blijdorp**  
**orgel: Jannes Munneke**  
**schriftlezing: Marieke Urbach**

**Votum, Zegengroet, Amen**

**Zingen: GK ps23:1,2 (Vertrouwen in de Herder!)**

1 De Here wil mijn trouwe herder wezen,  
geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen.  
Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden,  
aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden.  
Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen,  
leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

2 Zelfs in een dal vol dreigende gevaren  
vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren.  
U staat mij bij in liefdevol ontfermen,  
uw stok en staf vertroosten en beschermen.  
Een rijke dis zult U mij toebereiden  
voor 't oog van wie mij haten en bestrijden.

**Wet van de HERE**

**Zingen: GK p 51:3,4 (Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen)**

3 Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid  
geboren en in zware schuld gebonden.  
Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde,  
zie op mij neer in uw barmhartigheid.  
Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin,  
dat ik in trouw en recht voor U zal leven.  
Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin,  
hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven.

4 Voltrek de reiniging en raak mij aan  
met bloed en hysop, dan ben ik genezen.  
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen  
zal ik dan sneeuw wit voor uw ogen staan.  
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,  
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,  
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.  
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

**Gebed voor de eredienst**

## Schriftlezing: 2 Samuel 12:15-25

<sup>15</sup>Daarop ging Natan naar huis. De HEER trof het kind dat de vrouw van Urija David gebaard had, met een dodelijke ziekte.

<sup>16</sup>David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich 's nachts op de grond te slapen. <sup>17</sup>De hovelingen probeerden hem ertoe te bewegen van de grond op te staan, maar hij weigerde, en hij wilde ook geen eten aannemen. <sup>18</sup>Na zeven dagen stierf het kind. Davids dienaren durfden hem niet te zeggen dat het kind was gestorven. Ze zeiden tegen elkaar: 'Toen het kind nog leefde wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven is? Hij zal een ongeluk begaan.' <sup>19</sup>David zag zijn dienaren met elkaar fluisteren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg hun: 'Is mijn kind dood?' 'Ja, het is gestorven,' antwoordden ze. <sup>20</sup>David stond van de grond op, nam een bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren aan. Hij ging het huis van de HEER binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. <sup>21</sup>Zijn dienaren vroegen hem: 'Hoe kunt u dat nu doen? Toen het kind nog leefde, vastte u en stortte u tranen, maar nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten.' <sup>22</sup>Hij antwoordde: 'Toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht: Wie weet is de HEER me genadig en blijft het kind in leven. <sup>23</sup>Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga naar hem toe; hij komt niet terug bij mij.'

<sup>24</sup>David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon, die hij Salomo noemde. De HEER had het kind lief <sup>25</sup>en gaf het bij monde van de profeet Natan de naam Jedidja, 'Lieveling van de HEER'.

### Zingen: GK ps32:2,3 (Genade bij schuldbelijdenis)

2 Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten,  
ik klaagde luid, niets kon mijn pijn verzachten.  
Want dag en nacht lag zwaar op mij Gods hand,  
mijn merg verdroogde als in zomerbrand.  
Maar ik bekende U oprecht mijn zonden,  
verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden.  
En toen ik dit beleet voor uw gezicht,  
sprak U mij vrij van schuld in uw gericht.

3 Laat tot U komen elk van uw beminden  
ten tijde, Here, dat U Zich laat vinden.  
Ook als een vloedgolf hem dreigt neer te slaan,  
hoe hoog ze komt, zij raakt hem zelfs niet aan.  
U bent voor mij een schuilplaats in gevaren  
en voor benauwdheid zult U mij bewaren.  
U hebt met jubelzangen mij omringd,  
nu al uw volk van uw verlossing zingt.

### Preek over 2 Samuel 12:15-25 – zie boven

**Zingen: GK ps4:3 (Mijn leven zal bij U geborgen zijn)**

3 Ik hoor hoe velen angstig vragen:  
Wie zal het goede ons doen zien?  
Wil, Here, ons uw licht doen dagen,  
toon ons uw goddelijk welbehagen,  
opdat ik met mijn volk u dien.  
Dat zal mij groter vreugde geven  
dan overvloed van tarwe en wijn.  
Ter ruste kan ik mij begeven,  
in vrede slapen, want mijn leven'  
zal, Heer, bij U geborgen zijn.

**Dienst van de gebeden**

**Zingen: Psalm 43:4 (Laat mijn ziel uw heil ervaren)**

4 Dan ga ik op tot uw altaren,  
tot U, o bron van zaligheid.  
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren  
en dankbaar ruisen alle snaren  
voor U die al mijn vreugde zijt  
en eindeloos mij verblijdt.

**Collecte**

**Zingen: LB 221 (GK06 gz174) (Zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God)**

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen,  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen.  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  
om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

**Zegen, Amen.**