

Praatpapier bij de preek over Openbaring 5 – Liturgieproject - 2.

1. Kern van de preek.

We zagen vorige week God op zijn troon. Hoe groot Hij is. Hij wordt geëerd en toegezongen. Hij is groot. Maar kun je Hem ook vertrouwen? Je leven en sterven aan Hem toevertrouwen?

In Openbaring 5 zien we vooral ook het hart van God: Hij geeft een boekrol in de handen van Jezus, zijn Zoon. Op die boekrol staan de miljoenen namen van al zijn kinderen. Van al die mensen die op aarde zijn “losgekocht” door het bloed van het Lam. Door Jezus, die voor ons stierf aan het kruis en ons zo loskocht uit de slavernij van de zonde en de dood. Uit de giftige aanklacht van satan. Dit is een enorme troost: op aarde kan het leven erg moeilijk zijn. Vervolgen, verleidingen,... Maar onze namen staan opgetekend in die boekrol. En dus in het hart van God.

Hoe weet je dat jouw naam daarin staat? Het is de boekrol van het leven van het Lam! Als je het Lam volgt mag je dus geloven, dat jouw naam daarin staat. Liturgie: er wordt een nieuw lied gemaakt!

2. Lijnen vanuit het boekje.

Bij deze zondag hoort Hoofdstuk 2 uit het boekje. En je mag hfst. 5 erbij lezen.

Samenvatting: Liturgie heeft te maken met ontmoeting. In de eerste plaats met God. Van twee kanten: God buigt zich naar ons toe. Wij strekken ons uit naar Hem. Vol eerbied, want Hij is God.

We ontmoeten ook elkaar. Samen zingen, bidden tot God. Elkaar bemoedigen.

Omdat het om het hart van God gaat en ons hart (we laten allemaal in ons hart kijken) is het een mooie, maar ook tere ontmoeting. Liturgie laat iets zien van je eigen geloof. En het voedt ons geloof.

Liturgie heeft een relatie met de cultuur waarin we leven en ademen. Een ingewikkelde.

We loven God in deze wereld. Met de taal en muziek van deze wereld. **A.** Liturgie is vaak rijker omdat het hoger rijkt dan deze platte wereld. **B.** Liturgie sluit aan bij mogelijkheden van deze wereld.

C. Liturgie kan botsen met onze cultuur: niet alles uit onze cultuur is goed. **D.** Liturgie verbindt gelovigen uit allerlei culturen met elkaar.

Besprek samen de gespreksvragen op de pagina's 45, 46.

3. Nog wat vragen/stellingen bij de preek en het boekje:

- De kerkdienst is een ontmoeting met God en met elkaar. Ervaar je dat ook zo? Waarom wel/niet? Ben je vooral toeschouwer of een actieve luisteraar, bidder, zanger?
- In het Avondmaal zie je die ontmoeting heel tastbaar terug: Jezus richt vanuit de hemel zijn tafel aan met brood en wijn (Hij is de gastheer!!). Wij komen naar voren en laten daarmee zien, dat we bij Hem willen zijn en ons leven aan Hem geven.
- In Openb. 5 wordt een nieuw lied gezongen. Het Lam wordt bejubeld. Wat kunnen wij daarvan leren als het om de “psalmen, hymnen en nieuwe liederen” (Efeze 5: 19) gaat, die wij zingen.
- Onze kerkdiensten en liturgie moeten geen vreemd element (‘vreemde eend’) in ons leven en onze wereld moeten zijn. Daarom is aansluiting bij ons leven en de cultuur van onze wereld wel belangrijk. Zoals Jezus mens werd en onze wereld binnenkwam, onze cultuur, zo moet ook onze kerkdienst/liturgie niet te “hemels” zijn. Ook jongeren, mensen uit de achterbuurten moeten het kunnen meemaken. Mee eens? Lukt ons dat?
- Het beeld van “Het lam” vind je door heel de bijbel. Kun je wat plaatsen aanwijzen?
- Hoe weet je dat je naam in het boek van het leven staat? Wat doet dat met je?

