

Kinderdienst: “Muziek brengt je bij God!”

Welkom: muziek!

Sing-in voor de dienst:

- Klap in je handen van blijdschap
- Ben je groot of ben je klein
- Sta eens even op als je Jezus liefhebt
- U maakt ons een
- Laat het feest zijn in uw huizen

Votum en zegen

GK 167: 1, 3 “Samen in de naam van Jezus”.

Wet in beeld en woord

Psalm 84 uit Psalmen voor nu
gebed

Muziek: Geschenk van God

Waar komt muziek vandaan?

Lezen: Psalm 150

Zingen: Psalm 150

Muziekinstrumenten.....

Zingen: “Maak een vrolijk geluid voor de Heer!”.

Muziek in de Bijbel:

Mirjam

David

Engelen

Jezus

Paulus

-Zingen: “Hoor de vogels zingen weer”
“Ik ben” van Sela

Gebod

Collecte

GK 147 “Maak muziek voor God de Vader”

Zegen.

Welkom!

Vanmorgen gaat het over muziek. En wie houdt er niet van muziek?!!!

Muziek, daar word je blij van.

Muziek helpt je als je verdrietig bent.

In de Bijbel gaat het heel vaak over muziek. Over mooie liederen. Over bazuinen. Maar ook over dansen en zingen.

Zelfs in de hemel is er muziek.

We gaan dus veel zingen in deze dienst! Zingen voor God.



Waar komt muziek vandaan?

Wie heeft dat bedacht?

De Grieken dachten, dat de muzen de gaven geven om muziek te maken.

Het woordje muziek komt van het woordje "muze".

De muzen zijn de dochters van de oppergod van de Grieken. Van Zeus.

Hij had wel 9 dochters.

Eén van die muzen gaven de mensen de gave om muziek te maken.

Maar het is niet waar.

Zeus bestaat niet en die muzen ook niet.

Muziek komt van God.

De engelen zingen al voor God.

En de HERE heeft de mens geschapen.

Zo, dat hij kan liefhebben, denken, spreken, lachen, sporten en muziek maken.

Overal zie je volken muziek maken. En zingen. met trompetten, trommels, fluiten, gitaren...

Mensen houden van muziek.

Wie van jullie speelt er op een muziekinstrument?

Welk?

De HERE houdt ook veel van muziek.

Bij de tabernakel en de tempel was er veel muziek.

David wilde dat er bij de tempel altijd muziek was. Altijd lofliederen. Dag en nacht.

Lieren, harpen en cimbalen.

Er waren wel meer dan duizend zangers, die dag en nacht bij de tempel zongen en muziek maakten voor God.

Moet je je voorstellen: jij woont in Jeruzalem. In een van de kleine witte huisjes.

Je kunt nog niet slapen.

Maar in de verte hoor je muziek: priesters spelen op de lier en de harp en zingen voor God. God die nooit slaapt en altijd voor je zorgt.

En de HERE wil heel graag dat we zingen. Oude en nieuwe liederen.

Dat staat in Psalm 33:

*„Juich, rechtvaardigen, voor de Heer,
de oprechten moeten Hem loven.
Huldig de Heer bij de klank van de lier,
speel voor Hem op de tiensnarige harp.
Zing voor Hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.”*

En dat is nog steeds zo:

„En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.” (Efeze 5)

Psalm 150 lezen.

Psalm 150 zingen.

Welke muziekinstrumenten worden er allemaal gebruikt in deze psalm?

Bij muziekinstrumenten:

1. Trompet: Hasosra.

Mozes moest twee zilveren trompetten laten maken. Als de mensen bij de tabernakel moesten komen, werd er op de trompetten geblazen. Of als er vijanden kwamen moest er op de trompet geblazen worden. Als je een offer bracht. De trompetten zeiden: "God is erbij!!".

2. Tamboerein: kleine trommel met koperen ratels. Vooral door vrouwen gebruikt bij het dansen. Jullie hebben er een gemaakt. Laat maar eens horen!

3. Sistrum:

4. **Lier:** kort stukje laten horen via Youtube: King David's Lyre...



5. Harp: ook snaarinstrument.

6. Sjofar: ramshoorn.

Zingen : « Maak een vrolijk geluid voor de Heer »
Met de tamboerein.

A. Mirjam (Exodus 15: 20, 21):

Mirjam zwoegt door het hete zand.

Ze vlucht.

Weg uit Egypte.

Weg bij die harde Farao.

Weg bij de moordenaars van hun kinderen.

Maar opeens roepen mensen om haar heen: “De Egyptenaren komen achter ons aan! Soldaten van de Farao! Met paarden en wagens en zwaarden!”.

“Lopen!”, denkt Mirjam.

Maar dan roepen mensen: “Kijk, voor ons: de zee!! We kunnen niet verder! De weg loopt dood!”.

Achter hun de soldaten van de Farao. Voor hen de Rode Zee.

Ze kunnen geen kant op.

Mensen beginnen te schreeuwen van angst. Kinderen huilen. Oude mensen laten zich wanhopig in het zand vallen. Het is voorbij.

Er is geen uitweg meer.

En dan gebeurt er een groot wonder: de HERE scheurt de Rode Zee open. Je kunt de bodem zien. Er komt een pad. Een pad naar de overkant. Dia

En de kinderen en de vaders en moeders en de oude mensen en Mirjam dalen af en lopen over de bodem van de Zee naar de overkant. Dia
Wat een wonder!

En als de soldaten met hun paarden en wagens ook afdalen en de Israëlieten achterna komen, dan laat de HERE het water van de zee weer terugvloeien en honderden soldaten verdrinken.

God heeft zijn volk gered!

En wat doet het volk?

Het begint te zingen!

En Mirjam pakt haar tamboerijn en alle vrouwen volgen haar, dansend en spelend op de tamboerijn. En Mirjam zingt dit refrein: Dia

“Zing voor de HEER, zijn macht en majesteit zijn groot!

Paarden en ruiters wierp Hij in zee”.

Samen lezen: **Psalm 136: 1, 2**

B. David.

Bij Saul.

Lezen: Psalm 136: 1, 2

C. engelen:

Bij de geboorte van Jezus.

Lezen: Psalm 136: 1, 2

D. Jezus zingt Hallel: (Mattheus 26: 30)

Zou de Here Jezus ook van muziek houden?

Zou Hij ook veel gezongen hebben?

Ik denk het wel.

Als jongetje in Nazareth zal Hij dezelfde psalmen gezongen hebben als wij!

Weet je wanneer de Here Jezus zeker gezongen heeft?

Vlak voor zijn lijden.

Hij vierde met zijn discipelen het Pascha.

Weten jullie nog waarom de joden het Pascha vierden?

Wat vierden ze? Wie weet dat?

Ja, de bevrijding uit Egypte.

Dan moesten de joden een lammetje slachten en ze moesten bittere spijzen eten.

En brood, dat niet gerezen was. En wijn. En dan zongen de joden psalmen uit het Hallel.

Dat zijn de psalmen 113-118.

En aan het slot zongen ze psalm 136.

Weet je wat dat betekent: Hallel?

Hallel is juichen, jubelen, toejuichen, prijzen, loven.

Zoals je de koningin kunt toejuichen.

Zo heeft de Here Jezus ook uit de Hallelbundel gezongen. Hij heeft gejuicht.

Vlak voor zijn sterven aan het kruis.

Hij was het Lam, dat geslacht zou worden.

Hij zou ons bevrijden uit de slavernij van de zonde en de dood.

Het kruis: dat was natuurlijk heel zwaar.

Maar de Here Jezus wist ook: dit is de weg naar de overwinning!

Laten wij ook juichen: Psalm 136: 1, 2

E. Paulus en Silas in de gevangenis:

Dat is wat: Jezus juichte, terwijl Hij wist dat Hij ging sterven.
Maar dat deden de mensen, die in hem geloofden ook!

Weten jullie nog van Paulus en Silas?

Die zijn in de stad Filippi.

En daar vertellen ze over de Here Jezus.

Dia

Sommige mensen geloven.

Maar anderen worden heel erg kwaad.

En op een dag worden Paulus en Silas gevangen genomen.

Sterke soldaten scheuren de kleren van hun lijf en ze krijgen bijna 40
stokslagen.

Dia

Hun lichaam doet overal pijn en het bloed drupt op de grond. En daarna
worden ze in een gevangenis onder de grond gestopt. Donker en koud.

En met hun voeten in een blok hout.

Het ziet er slecht voor ze uit.

En wat doen Paulus en Silas?

Wie weet dat?

Ja, ze gaan zingen!

Dia

In de bijbel staat: "Om middernacht waren Paulus en Silas aan het
bidden en ze zongen lofliederen voor God".

En weet je wat er gebeurt?

Opeens begint de aarde te beven/ een aardbeving. Deuren springen
open. Boeien en ijzeren kettingen schieten los.

En ze zijn vrij.

Nog steeds zijn er mensen, die in Noord-Korea gevangen genomen
worden.

Maar in de gevangenis zingen ze toch.

Omdat ze weten, dat God hen ziet. En van hen houdt.

Tot in de hemel toe klinkt er muziek en zang. Om de troon van God zijn
engelen en mensen. miljarden. En ze zingen en ze prijzen God.

De bijbel eindigt zo:

*Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de
Almachtige, is haar tempel, met het lam. De stad heeft het licht van de
zon en het licht van de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister en
het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen
op aarde betuigen daar hun lof.*

Amen.