

## Openbaring 21: “Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde!”

---

### Orde van dienst:

Inleiding: Eeuwigheidszondag..

Votum en zegengroet

Psalm 87

Wet

LB 728 / LvdK 103

Gebed

Voor de kinderen:

LB 769 / LvdK 300

Lezen: Openbaring 21: 1-14

Uit Bundel “Zingende gezegend” 101: “Ik zag het nieuw Jeruzalem”.

Tekst: Openbaring 21: 1

Preek

LB 447 / LvdK 23

Gebed

Collecten

Tijdens collecte: ‘Wachtet auf!’ ruft uns die Stimme – BWV 645 – JS Bach

LB 749 / LvdK 262

LB 725: 1, 2, 3

Zegen

LB 725: 4 als amen

-----

**Voor de kinderen:** bazuinen.

### Preek:

Het gaat vanmorgen dus over het nieuwe paradijs.

**Dia.**

Een vriend van mij vindt dat maar niks. Hij vindt dat maar gezelf.

“Een nieuwe aarde. Geen ziekte, pijn en dood meer. Vrede, blijdschap. Een paradijs. Is dat niet te mooi om waar te zijn?”.

En je kijkt om je heen en je ziet de pijn, het onrecht, de honger, de haat, ziekte, corruptie en heel veel dood..... Zal dat ooit anders worden?

Je voelt de pijn in je eigen leven. De pijn van de eenzaamheid. De pijn in je huwelijk. De herinnering aan je ouders, die in de oorlog zijn omgekomen. De tumor, die je lichaam sloopt. Wat is dat voor raar geloof in een nieuwe wereld?

Karl Marx vond al dat gepraat over een paradijs en een hemel ook maar niks. Hij vond het een vlucht. Opium van het volk.

“Want”, zei Marx, “als je in een hemel gelooft, doe je niks meer op aarde. Waarom zou je: straks wordt het beter”. Opium van het volk. Een zoethoudertje.

Een lid van de milieubeweging zei het zo: ‘Als mensen geloven, dat er een nieuwe aarde komt, zullen ze minder zuinig zijn op deze aarde. Als je weet, dat je maar één aarde hebt, maak je die niet vuil!’

**Dia.**

Kortom: Geloven in een hemel is slecht voor het leven op aarde.

En toch.

Tegelijk voel je ook, dat er in je hart een snaar geraakt wordt. Diep van binnen.

Want genezing, leven, blijdschap, geluk, liefde, dát is waar ik naar verlang.

Daarnaast: in vrijwel alle godsdiensten kom je verhalen tegen over een verloren paradijs. Of over een hemel. Een Nirvana, een Walhalla, noem maar op.

**Dia.**

De schrijver C.S. Lewis zei: “*De hemel is die mooie muziek, waarvan je met de herinnering geboren bent*”.

Paradijs: 'Ja', denk je, 'dat is het land waar ik thuis hoor'.

Het gaat in het boek Openbaring vaak over de hemel en over een nieuwe hemel en aarde. Een nieuw paradijs.

Maar: dat doet de apostel Johannes niet zomaar.

Zo van: hij zat op zijn eiland Patmos en dacht "wat zal ik nu eens schrijven?"

Hij kauwt wat op zijn potlood en roept opeens: "Ja, over de hemel! Dát lijkt me mooi!"

Nee, hij schrijft het boek Openbaring voor mensen, die vervolgd werden om hun geloof in Jezus Christus. Mensen, die gevangen zaten. Van wie de huizen leeggeroofd werden of de kinderen afgenomen. Die op de brandstapel werden gezet of voor de leeuwen gegoid. Alleen maar omdat ze in Jezus geloofden.

Ze zouden kunnen zeggen: waar is die Jezus eigenlijk?

Johannes schrijft over de hemel om mensen op aarde te troosten.

Dia.

Want in de hemel geloven, zet je leven op aarde in een nieuw licht.

Wat ziet Johannes in zijn visioen?

Dia.

Hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij ziet een nieuw Jeruzalem, dat als een bruid afdalt uit de hemel.

En Gods stem klinkt: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw...."

Een paar dingen zijn hier belangrijk:

### **Hij ziet een stad afdalen.**

Dia.

Waarom een stad?

Dat is de plaats waar mensen wonen. Veel mensen. Miljoenen. Straks zien we dan ook, dat die stad wel 12 poorten heeft: miljarden mogen binnenkomen.

Het is een stad, die als een **bruid** versierd is.

Da's natuurlijk een beetje raar: een stad versierd als een bruid voor haar man.

Hoe kun je een stad een bruidsjurk aantrekken

Waarom ziet Johannes dit?

Nou, dat is een beeld: die stad is een heilige stad. Een zuivere stad. In het wit.

Een plek waar geen zonde of kwaad is. Deze stad is het tegenbeeld van die andere stad:

van de stad Babylon. Daar schreef Johannes over in vorige hoofdstukken. En die stad

Babylon wordt een hoer genoemd. Een verleidelijke vrouw, die mannen verleidt tot overspel.

Een stad vol zonden.

Jeruzalem is rein. Getoid als een bruid voor haar man. Heilig.

En deze stad Jeruzalem **daalt uit de hemel** af. Van God.

Dat betekent: die nieuwe stad, die nieuwe wereld, wordt niet door mensen opgebouwd. Die nieuwe wereld is niet het product van onze cultuur of wetenschap. Hij komt van God.

Het is dan ook een heilige stad: alles wat kwaad is en zondig is weg.

Als mensen steden bouwen, worden die steden vaak al snel broeinesten van kwaad. Grote steden hebben hun misdaad en hun hoerenbuurten. Rijkdom naast sloppenwijken.

Drugshandel en drugsdoden.

Deze stad is zuiver. Zonder al dat kwaad, dat het leven stuk maakt.

De stad wordt een "**nieuw Jeruzalem**" genoemd.

Dia.

Waarom zou dat zo zijn?

Nou, wat was het bijzondere van het oude Jeruzalem?

Weten jullie dat, jongens en meisjes?

Wat maakte Jeruzalem zo bijzonder? Zo mooi?

Ja, daar stond de tempel. En in die tempel woonde God. Dat was het hart van die stad: God woonde bij zijn volk.

En dát gebeurt nu weer: nu die stad uit de hemel afdaald, daalt God af op aarde en gaat op aarde wonen. **Dia.**

En dan klinkt er een luide stem. Er is dus iets heel belangrijks gebeurd. En dat is ook zo: *“Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en Hij zelf zal bij hen zijn!”*.

De tent van God is bij de mensen: dat herinnert aan de tijd, dat de HERE in de tent, in de tabernakel, bij zijn volk woonde.

Dat is het hart: God woont weer bij de mensen.

En als God er is, dan komt daar heel veel moois in mee.

Waar God verschijnt wordt het een paradijs. **Dia.**

Kijk maar: *“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij”*.

Dat zie je door heel de geschiedenis.

Al in het eerste paradijs: daar wandelt de Here God met Adam en Eva in het paradijs. In de avondkoelte. Daar is blijdschap en bloei. Rivieren vol levend water. Geen dood en geen ziekte. Geen pijn.

Er komt pijn als de zonde binnenkomt en het kwaad en God het paradijs sluit. Als mensen tegen God kiezen. Dan krijgt het kwaad zijn verschrikkelijke kans. Daar wordt het leven een vloek. Alles valt uit elkaar. We weten niet meer wie we zelf zijn. We weten niet meer wat echte liefde is. Zelfs onze lichamen vallen uit elkaar.

Maar als God afdaald op aarde wordt alles nieuw. Genezen.

De hemel is niet maar een alternatief voor de aarde. **Dia.**

De hemel is genezing van de aarde.

Dat zag je ook gebeuren in de woestijn: toen God bij zijn volk ging wonen in de woestijn was er water en manna en vlees. Zelfs in de woestijn.

Als Hij bij zijn volk komt wonen in Jeruzalem in Kanaän komt er bloei en vruchtbaarheid en blijdschap. Akkers vol graan glanzen in de zon. Kinderen spelen op de pleinen. Wijn fonkelt in het glas.

Dat zag je ook in Jezus' leven.

Toen Gods Zoon op aarde kwam wonen, scheen er weer licht op aarde.

Overal waar Hij kwam bloeiden mensen op: hij maakte dat blinden weer konden zien.

Lammen konden lopen. Zelfs doden wekte Hij op. Zondaren kwamen tot bekering en vonden vergeving: ruimte om een nieuw leven te beginnen.

Hij stierf daarvoor aan het kruis.

Als God door zijn Heilige Geest in de harten van mensen komt wonen, worden die harten open. Er groeit hoop. Er groeien vruchten: vriendelijkheid, vergeving, gastvrijheid, blijdschap, liefde....

Dat is de hoofdlijn van de bijbel: overal waar God woont, bloeit het leven open en verdwijnen de gevolgen van het kwaad.

Daarom wordt ook die lijst van zondaren genoemd. **Dia.**

Johannes schrijft: “Maar voor hen, die laf en trouweloos zijn geweest, **Dia.**

die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood”.

Die lijst klinkt hard: miljoenen mensen gaan verloren.

Alleen die brave christenen mogen naar binnen!

Het klinkt hard. **Dia.**

Maar het is het niet.

Om twee redenen:

**Want 1<sup>e</sup>.** de HERE laat zonde en kwaad niet weer zijn schepping stukmaken. **Dia.**

De satan, zijn stad Babylon en al het kwaad, dat heeft voorgoed verloren. En het zal nooit meer winnen. Het heeft alleen maar levens kapot gemaakt. We zouden vreselijk blij moeten zijn dat haat en oorlog en vrouwenhandel en leugens en misbruik van de liefde voorgoed wordt uitgebannen. Het kwaad is echt kwaad en doet écht pijn.

**En het 2<sup>e</sup>** is dit: mensen kunnen zich daarvan losmaken. Bekeren. Dia.  
Deze lijst is dus ook een diepe waarschuwing, een aansporing: daar moet je niet bij willen horen! Bij die lijst. Kiezen moet je! Laat die zonde los. Leef in het licht van God. Ontvang bij Hem vergeving!

Iemand zei een keer tegen mij: "Ik vind het zo eng en bekrompen van dat geloof van jou, dat alleen mensen, die in God geloven in de hemel mogen komen".

Wat met je met zo'n opmerking?

Dit: "Maar zie je het dan niet? Iedereen mag gaan geloven. En dus mag iedereen binnenkomen. De stad heeft wel 12 poorten.

De vraag is of jij wilt binnenkomen! De enige mensen, die in de hemel willen komen, zijn die mensen, die in God geloven!".

De hemel is God. Zoals die nieuwe aarde ook God is.

**Maar ziet u het:** geloven in een nieuw paradijs, maakt je leven op aarde anders. Dia.  
Je gaat nadenken. Je moet kiezen.

Juist als je niet in een leven na dit leven gelooft, kun je snel denken: 'Het maakt toch niet uit wat ik doe. Straks ben ik dood en dan is alles voorbij!'.  
Maar als er een God bestaat en een hemel en een hel, dan zet dat je leven in een heel ander licht: het maakt wél uit! Je moet kiezen! Het maakt uit wat ik nu doe!

In de hemel geloven maakt alles anders.

Ook hoe je tegen je eigen leven aankijkt.

Als er geen God bestaat en dit leven alleen maar toevallig is, ja, wie ben jij dan?

Alleen maar een toevallig ontwikkeld dier?

Een zak vol moleculen, die toevallig de vorm van een mens heeft aangenomen?

Of ben je bewust door God geschapen?

Een mens met een naam en een hart?

Een kunstwerk?

Bestemd voor een eeuwig leven op een nieuwe aarde. Zonder pijn of haat of eenzaamheid of ziekte of dood.

**Je gaat met hemelse ogen naar je leven kijken.**

Je bent door God gewild.

En deze God heeft zijn Zoon voor jou aan het kruis laten slaan. Hij heeft voor jou betaald met de hoogste prijs. Zóveel ben je waard voor Hem.

**Geloof in een nieuw paradijs op een nieuwe aarde geeft ook rust in je leven.**

Het neemt de druk van je leven af.

Want als dit leven alles is, dan kun je denken, dat je dus in dít leven alles moet bereiken. In dít leven moet je gelukkig zijn. Want straks is het voorbij.

Dus je werk, je bedrijf, je vrouw en je kinderen, je huis, je figuur.... Het moet eigenlijk allemaal volmaakt zijn.

Maar de bijbel vertelt je: die volmaaktheid en dat geluk zul je op aarde nooit krijgen.

Alles wat je op aarde wilde bereiken en wilde zijn, ligt daar voor je klaar. Daar is volmaakte muziek, de mooiste natuur. Het licht is daar mooier en briljanter, dan elk licht op aarde. Het aangezicht en de warmte van God mooie en dieper, dan van welk mens op aarde ook maar.

Als je naar je vrienden kijkt of je man of vrouw, naar je kinderen of je carrière en je wilt, dat die jou op aarde volmaakt gelukkig zullen maken, dan leg je daar te veel druk op.

Je zult teleurgesteld worden.

Er zijn bruggen, waar soms een bord bij staat. Een bord met een rode rand. En op dat bord staat dan: "max. 2 ton".

Kent u dat?

"Max. 2 ton". Dat is 'maximaal 2 ton'.

Dat betekent, dat je vrachtwagen met je lading niet zwaarder mogen zijn dan 2000 kilo.

Anders zakt de brug in elkaar. Meer kan hij niet dragen.

Dia.

*Zo zijn je werk, je vrienden, je carrière, je man of vrouw of kinderen, maar ook de kerk, als bruggen, die niet het totale gewicht van jouw verlangen kunnen dragen.*

Als aardse zaken jouw ultieme hoop zijn en jou volmaakt gelukkig moeten maken, dan breekt je droomwereld vroeg of laat in stukken. Want ons bestaan is gebroken. De zonde dringt als een kanker overal in door.

Als mensen hebben we diepe verlangens. Naar blijdschap en geluk, liefde en gezondheid. Naar warmte en vriendschap. We beseffen diep in ons hart: voor dit leven zijn we niet geschapen.

En dat klopt: we zijn erop geschapen om met God te wandelen en Hem te zien en te leven in zijn licht. Een hart is gebouwd op volmaakte liefde en geborgenheid. Een hemelse liefde.

En zelfs al ben je op aarde gelukkig, heb je mooi werk en de volmaakte man of vrouw, toch blijft er een onrust en verlangen in je hart.

En dat is normaal: we komen uit een paradijs en er ligt een nieuwe aarde voor ons.

En weet u, als je dat beseft, ga je minder druk leggen op aardse dingen. Op bezit, carrière of waardering. Je wordt milder. Je gaat niet meer voor nu verwachten wat God voor straks heeft beloofd. En je geniet van het goede wat God je nu geeft in het besef, dat het straks allemaal wel 1000 keer mooier wordt.

Een bergbeklimmer is blij, als hij na uren klimmen, een berghut bereikt. Hij kan uitrusten en eten. Maar hij zou er niet kunnen leven.

Zo is ons leven nu een berghut, een tent. We zijn onderweg naar de top. Naar de volkomen vervulling van je leven. Naar het zien van het aangezicht van God.

Wat zal dat zijn, als dat nieuwe paradijs aanbreekt. Als alle pijn voorbij is. Alle rouw. Er is geen leugen meer of ontrouw. Alle wonden zijn geheeld.

Toe de oorlog voorbij was vierde heel Nederland de grote bevrijding van het kwaad. Heel Nederland stond te juichen en te zingen. We omarmden elkaar. Alleen maar lachende gezichten.

Hoe zal het zijn als de bazuinen klinken, Koning Jezus terugkeert en heel de aarde wordt bevrijd en weer bloeit.

Dat is de kern: dat er een hemel is en een nieuwe aarde maakt je niet passief, opium voor het volk, zoals Marx zei. Het maakt je heel actief. Het maakt je dankbaar. Verlangend. Het troost. Dringt tot bekering. Maakt dat je offers kunt brengen. Het zet je leven in een nieuwe glans.

Amen.