

Johannes 2: 1-12 “Overvloed”.

Orde van dienst:

Welkom
Votum en zegengroet
GK 122
Wet
Psalm 51: 5, 7
Gebed
Voor de kinderen: Blijdschap.
Lezen: Johannes 2: 1-12
Meezingen: “Het beste voor het laatst bewaard”.
Tekst: Johannes 2: 11
Preek
Psalm 84 (Sela)
Gebed
Collecten
GK 141
Zegen.



Kindmoment: Blijdschap.

Dit is Yo Min Lee. Met haar zoontje. Dia
Ze wonen in China. Een heel groot land. Dia
Yo Min Lee heeft de Here Jezus leren kennen. Ze is christen geworden.
En daar is ze heel blij mee. Door Jezus weet zij, dat God bestaat en dat God heel goed is.
De Here Jezus geeft haar veel rust en blijdschap.
Ze leest veel in de bijbel om Jezus steeds beter te leren kennen. En ze doet veel aan
Bijbelstudie. Zoals hier met haar vriendinnen.
Haar leven is heel erg veranderd. Veel mooier geworden. Vol licht.

Maar: haar leven is niet makkelijker geworden.
Want veel mensen die in China wonen geloven niet in Jezus. En ze willen ook niet dat Yo
Min Lee in Jezus gelooft. Dat ze zoveel in de bijbel leest.
Daarom wordt Yo Min Lee vaak uitgescholden.
Ze heeft geen werk meer: ze is ontslagen omdat ze christen is.

Yo Min Lee durft niet meer naar de kerk te gaan. Eerst deed ze dat wel. Samen met andere
mensen in China, die de Here Jezus willen volgen.
Daar zongen ze samen en gingen ze samen bidden.
Maar op een dag was de politie gekomen en die heeft mensen geslagen. Ze schreeuwden,
dat ze niet in de kerk mochten komen.
Ze riepen: “Als jullie weer in deze kerk komen, dan pakken we jullie allemaal op en gooien
jullie in de gevangenis”.

Haar man is niet meer bij haar: die is opgepakt en in de gevangenis gezet. Omdat hij ook in
Jezus gelooft. Hij zit al een hele tijd in een donkere cel. En Yo Min Lee heeft nog niets van
hem gehoord. Soms denkt ze: “Zou hij nog wel leven?”. En dan wordt ze heel verdrietig.

Nu gaat ze niet meer naar de kerk. Ze gaat nu vaak naar het huis van haar vriendin. Een
gewoon huis. Dan weet niemand, dat ze samen uit de bijbel lezen en bidden.
Soms is ze erg bang.
Want als zij ook in de gevangenis, wie moet er dan voor haar zoontje zorgen?

Ja, en weet je, toch is Yo Min Lee niet bang.
Ze vertelt toch aan andere mensen over Jezus. Ook al weet ze dat dat gevaarlijk is. Dat ze zomaar verraden kan worden. Opgepakt. In de gevangenis.
Toch praat ze over haar geloof.
Hoe kan dat?

Weet je wat Yo Min Lee dan zegt?
Dan zegt ze: "Ik kan niet anders! Ik ben zó blij met mijn geloof, daar moet ik over praten. Anderen mensen moeten toch ook over Jezus horen!?"
En dan zegt ze: "Je kunt de zon toch niet in je zak houden".

Wat zou ze daarmee bedoelen: "Je kunt de zon toch niet in je zak houden"?
Wat denken jullie?

Inleiding op de Bijbellezing:

Vorige week: Nathanael zoekt de Messias. En hij mag hem vinden.
Jezus belooft hem, dat hij grote dingen zal zien als hij Jezus wil volgen. De hemel geopend.
Wonderen.
En dat gebeurt al de volgende dag.
Jezus gaat naar een bruiloft in Kana. Een klein dorpje.
Een gehuchtje vlak bij Nazareth. (Kaartje)
Daar doet hij zijn eerste wonder. Op een bruiloft verandert hij water in wijn.

Preek:

Wie is Jezus?
Wat heeft hij gedaan?

Ja, waar zouden we moeten beginnen?
Er is zoveel over Hem te vertellen. Waar moeten we beginnen?
Laten we eens beginnen bij het begin.
Naar het eerste optreden van Jezus. Zijn eerste wonder. Op die bruiloft in Kana.
Water wordt wijn.

Als je dit leest, denk je: is dit wel echt gebeurd?
Het is zo klein. Zo onbelangrijk.
Jezus redt de bruiloft van een paar tieners in een volslagen onbetekenend gehuchtje.
Want zo gaat dat vaak: als een groot leider voor het eerst op TV komt en optreedt, dan kiest hij vaak met veel precisie zijn eerste daad. Hij wil met zo'n eerste daad laten zien waar hij voor staat.
Zoals met president Obama van Amerika. De leider van de Westerse wereld.
Weet u nog wat het eerste is wat hij wilde doen?
Hij zei in zijn eerste toespraak, dat hij de gevangenis op Guantanamo Bay wilde sluiten.
Wat zou Jezus doen?
De grootste leider van de wereld.
Even daarvoor, bij zijn doop, waren er nog grote woorden over Hem gesproken: Johannes zag de Geest van God zelf als een duif op Hem neerdalen.
En de hemel scheurde open en Gods stem klonk: "Dit is mijn Zoon, Hem heb ik lief".
Stel je voor.
En wat wordt nu de eerste daad van deze Jezus?
De Koning van heel de schepping.
Jezus redt de bruiloft van een paar tieners in een volslagen onbetekenend gehuchtje.
Hij verandert water in wijn.

Dat valt misschien wat tegen. Is dat het nu?
Is Jezus daarvoor naar de aarde gekomen? Een aarde die zucht onder het gewicht van de zonde en de pijn. En Jezus is op een bruiloft.
In een onbekend gehuchtje: Kana.
Wie kent Kana?
Wat heeft de wereld daaraan?

Niet lang na de Tweede Wereldoorlog schreef iemand een artikel met de titel "Kana en Auschwitz". En daarin klinkt de bijna wanhopige vraag: "Waarom Kana wel en Auschwitz niet?!!".
Hij bedoelde: waarom wel zo'n suffe bruiloft redden en niet al die miljoenen, die omkwamen in de gaskamers in de concentratiekampen.
Is Hij de Messias?
Waarom nu dit wonder?

Thema: Jezus herstelt de blijdschap.

Dia

1. Tekenen.

Jezus verandert water in wijn.
Dat is meer dan een wonder. Meer dan een mooi kunstje.
Het is een teken.
En een teken wijst ergens op.
Dit teken wijst op Jezus. Vertelt iets over Hem.
Het slot van de geschiedenis vertelt het: "Dit heeft Jezus gedaan in Kana, in Galilea, als eerste wonderteken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem".

Op deze bruiloft is niet het bruidspaar het stralende middelpunt, maar Jezus.
Hij toont zijn grootheid.
Wat hoort daar allemaal bij?
Nou, om te beginnen gaat Jezus naar deze hele gewone mensen toe in hun heel gewone leven. In een gehuchtje in het verachte Galilea.
Niet naar de elite in Jeruzalem.

En Hij komt daar op een bruiloft.
Wij verwachten Jezus eerder bij een zieke of bij een sterfbed. Bij blinde en verlamde mensen. Plaatsen waar verdriet is en ellende.
Maar Hij verschijnt eerst op een bruiloft.
Waar flink gegeten en gedronken wordt.
Ja, er wordt zelfs zó flink gedronken, dat de wijn al halverwege het feest op is.
Stel je voor: de wijn is op.
Dat was een ramp.
Wijn is de drank van de vreugde. Op een feest hoorde toen gewoon wijn. Een feest zonder wijn is als een bruidegom zonder bruid. Het zou jaren van schaamte over de bruidegom en bruid hebben gebracht. Jarenlang zou er over gepraat zijn. Gelachen.
En dan verandert Jezus water in wijn. Hij redt de bruiloft. Hij redt hun eer.

Dit lijkt heel klein.
Maar het is heel groot.
Hier zie je gebeuren wat Jezus aan Nathanael beloofde. Hier zie je hemel en aarde elkaar raken. Je ziet hoe Jezus als zoon van de Schepper in die schepping kan ingrijpen.
Gods krachten komen los en water wordt wijn.
Gods liefde stroomt de wereld binnen.
De deur van het koninkrijk staat even op een kier. En als het licht van dat Koninkrijk binnenvalt, dan verandert er iets.
Johannes laat zien wat er gebeurt, als Jezus je leven binnenkomt.

Het wonder is een teken. Het tekent Jezus.

Het vertelt iets over hem.

Alsof Maria, de moeder van Jezus ook tegen jou wil zeggen: "Doe alles wat hij zegt".

2. Overvloed

Bij de ingang van de feestzaal staan zes grote stenen kruiken. Watervaten.

En in ieder watervat konden wel 2 à 3 metreten water.

Eén metreet was toen 40 liter water.

Dus 2 à 3 metreten per vat is zo'n honderd liter. Er stonden er zes, dus in die vaten samen zat ongeveer 600 liter water.

En dan zegt Jezus tegen de dienaren: vul al die vaten tot aan de rand. Tot er geen druppel meer bij kan. En dat doen ze.

Als de vaten boordevol water zitten, zegt Jezus tegen een dienaar: "Schep wat water uit dat vat en breng het naar de leider van het feest!".

En als de ceremoniester het water proeft, is het geen water maar wijn!

Het water is wijn geworden. Het is rond en rood.

Augustinus zegt hierover: "Het water zag God en bloosde".

En zo is het: 'Het water zag God...!' Jezus is de Zoon van God. Zoon van de almachtige Schepper, die spreekt en het is er.

De ceremoniemeester proeft: "Deze wijn is zelfs nog beter dan de eerste wijn!", roept hij uit.

En hij is een onverdachte getuige: hij wist niet waar de wijn vandaan kwam.

Jezus redde het feest, dat in het water dreigde te vallen.

En hoe: hij zorgt voor wel 600 liter wijn. Wel 700 flessen. Hoeveel pallets zijn dat?

Meer dan ze op kunnen.

En dat is het: het is een overvloed. Niet een bodempje wijn. Nee, 600 liter.

Het tekent de overvloed, die Jezus komt brengen.

Zoals Hij ook zegt in Johannes 10: "Ik ben gekomen om leven te geven in al zijn volheid".

Ja, en begon de Bijbel zelf daar ook al niet mee?

Met een bruiloft? Adam en Eva.

Met overvloed. Rivieren vol helder water, duizenden fruitbomen...

En eindigt de bijbel ook niet met een bruiloft?

De bruiloft van het Lam?

Met de nieuwe stad van God, die uit de hemel afdaalt. Getooid is als een bruid?

Wordt dat ook niet beloofd door Jesaja:

Dia.

"Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten

Voor alle volken een feestmaal aan;

uitgelezen gerechten en belegen wijnen,

een feestmaal rijk aan merg en vet,

met pure rijpe wijnen. (...)

voor altijd doet Hij de dood teniet,

God, de HEER wist de tranen van elk gezicht,

De smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken.

Op die dag zal men zeggen: "Hij is onze God!

Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.

Hij is de Heer, Hij was onze hoop.

Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!" (Jesaja 25)

Hij heeft ons gered.

Dat is precies de naam van Jezus: 'De HERE redt'.

3. Reiniging.

Dia

We gaan nog iets dieper.

Want er gebeurt iets vreemds bij dat wonder.
Normaal werd wijn bewaard in leren zakken.
Zoals wij vandaag wijn in glazen flessen bewaren.
En als het Jezus alleen om die wijn te doen was geweest, dan had Hij gezegd: "Jullie moeten die leren zakken vullen met water!".
Maar Hij wijst niet op die lege leren zakken, Hij wijst op die stenen vaten.
Waarom?
Omdat Jezus een veel diepere nood peilt op dat feest. Een nood, die veel dieper zit, dan alleen maar gebrek aan wijn.
Die nood zit in die watervaten.
Want wat waren dat voor vaten?
Dat waren watervaten voor het reinigingsritueel van de joden.

Dus niet alleen maar om je handen en voeten te wassen na een lange reis door het stof.
Nee, water voor het reinigingsritueel.
Daarom was er zoveel water: heel het feest door moesten de feestgangers heel nauwkeurig alle reinigingsvoorschriften van de Farizeeën in acht nemen.
Je handen wassen. Heel nauwkeurig.
Je bord en je kopje onderdompelen.
Je handen weer wassen als je iets had aangeraakt, dat onrein was.
Je handen wassen als je iemand aangeraakt had die onrein was.
En als je dat maar deed, al die inspanningen, dan was je rein voor God.
Dan aanvaardde Hij jou.

En Jezus haalt in Kana een grote streep door al die menselijke inspanningen.
Reinigingswater wordt rode wijn.
Hij leert daarmee: je kunt jezelf niet rein maken.
Dat water maakt je misschien van buiten rein. Maar zeker niet van binnen.
Ik maak jou rein.
Niet van buiten, maar van binnen. Ik reinig je hart.
Ik neem al jouw zonden op mij, al jouw vuil.
Als het uur van mijn Vader gekomen is, zal ik sterven aan het kruis.
Ik En zo geef ik je vrede met God.
Dat is Jezus: Hij betaalt de bruidsprijs. Hij brengt het reinigingsoffer.

4. Vreugde.

Jezus redt die bruiloft in Kana.
En daarmee zegt Hij: "Ik kom het leven herstellen en jullie naar het grote feest leiden.
De bruiloft van Lam". Het wordt weer een paradijs.
Dat is het doel. Jezus brengt het leven en de blijdschap terug.

Ja, Hij zal ook zeggen, dat je Hem moet volgen. Dat je je moet bekeren. Dat je zijn goede geboden moet doen. Dat je in je eigen vlees moet snijden. En dat je in dit leven als leerling van Christus veel spot en pijn zult tegenkomen. Vervolging. Teleurstellingen.
Maar dat is niet het doel.
Het doel is het Bruiloftsfeest.
Jezus komt de blijdschap terugbrengen.
Dát is het hart van het christelijk geloof.

Eigenlijk zou iedereen dus christen moeten zijn.
Stel je voor: vrede met God, eeuwig leven, een paradijs. Eeuwig bruiloft en nieuwe wijn!
Waarom kiest niet iedereen voor Christus?

Omdat veel mensen een verkeerd beeld hebben van Jezus en de kerk.

Voor sommige mensen lijkt het geloof vaak dit: "Dit mag niet!... Dat mag niet! ... Verboden... Een God, die jou veroordeelt... Schuldgevoel...".

Zij denken: "In de kerk en in het geloof raak ik mijn vrijheid kwijt. Maar ik wil juist vrij zijn en van het leven genieten en plezier hebben. Maar in de kerk is het alleen maar saai. Daar mis ik vaak alle blijdschap".

Maar is dat het christelijk geloof?

Nee.

Jezus spreekt jou op die bruiloft in Kana aan en zegt tegen je: "Het kan zijn, dat je mij niet wilt volgen en niet in mij wilt geloven, maar dit kan nooit de reden zijn. Het is heel dom als je Jezus verwerpt, omdat je plezier wilt hebben in je leven.

Dan weet je niet wie je verwerpt: Ik ben gekomen om het feest te redden. Ik zal de wereld bevrijden van zonde en ziekte en dood. Ik zal de nieuwe wereld overspoelen met nieuwe wijn en met vreugde.

5. Bron.

Tenslotte: de Bron van die vreugde is Jezus zelf. De Bron van levend water.

En uit die Bron mag iedereen drinken.

Daarom is het zo mooi, dat Jezus begint op die bruiloft in dat gehuchtje Kana.

Hij begint niet met een hoog staatsiebezoek bij de Hogepriester of bij de keizer in Rome.

Met een officieel staatsiebanket.

Nee: Hij redt de bruiloft van twee teeners in een onbekend gehuchtje!

Het oogt zo onbelangrijk.

Maar daar begint Hij mee.

Maar dat betekent, dat het niet uitmaakt wie je bent: je mag allemaal bij Hem komen.

Niemand is te min. Niemand te onbelangrijk of te vuil.

Jouw vragen, jouw verdriet, jouw zonden: het is nooit te onbelangrijk voor Hem.

Nooit hoeft je je voor hem te schamen.

Altijd mag je uit Hem drinken.

Levend water. Vergeving.

En door Hem heb je vrede met God.

En het mooie is, dat jouw leven dan ook een bron wordt van levend water.

Zo is dat toch ook in het gewone leven: als jij bent uitgenodigd voor een geweldig feest, dan vertel je dat aan iedereen.

Je haalt je uitnodiging uit je zak en je laat hem trots zien: "Kijk eens, ik mag naar het feest van de Koning!!".

Welke Koning?

Jezus.

Wie is Jezus?

En dan mag je vertellen.

Jouw eigen leven is een wonder.

Door Jezus komt in jouw leven hemel en aarde bij elkaar.

En je praat erover.

Je wordt een bron van levend water.

Je kunt de zon toch niet in je zak houden!

Amen.