

## Heilig Avondmaal: Johannes 10: “Ik ben de deur”.

Welkom  
Stil gebed  
Votum en zegengroet  
Liedboek 975 Jezus roept hier mensen samen.  
Wet  
Nieuw Liedboek 314 “Here Jezus, om uw woord”.  
Gebed  
Voor de kinderen: Meester van Alkmaar  
Schaapskooi  
Liedboek 335 (Nieuw Liedboek: 348): 1, 5, 9 (Schoollied deze week)  
Lezen: Johannes 10: 1-10  
Preek  
Psalm 23c (Nieuw Liedboek)  
Viering HA:  
Lezen: formulier 5  
Bij klaarmaken van de tafel: Psalm 22: 12  
Zingen bij het aangaan: Nieuw Liedboek 377 “Zoals ik ben...”.  
Psalm 65: 1, 2, 3  
Nieuw Liedboek 381 Genadig Heer,...

Dankgebed  
Collecten  
Sela “Ik zal er zijn”.  
Zegen.  
-----



Kinderen: Meester van Alkmaar    Schaapskooi

### **Preek:**

dia

Inl. Er is een TV-programma voor BNN en dat heet: “Hoe gastvrij is Nederland?”.  
Met een cameraploeg trekt Eddy Zoey zomaar langs deuren, drukt op een bel en vraagt of hij binnen mag komen. Om wat te eten. Of om te mogen slapen.  
Iedere keer is het weer spannend: gaat de deur open of niet?  
Mag hij zelfs blijven slapen?  
Hoe gastvrij is Nederland?  
Sommige deuren gaan open. Anderen gaan direct weer dicht.

Deuren zijn belangrijk in onze wereld.  
Deuren zijn er om jezelf te beschermen tegen dieven en rovers. Tegen de kou.  
Maar deuren kunnen ook openzwaaien voor mensen waar je van houdt.  
Dan zeggen deuren: ‘je bent welkom!’.

Deuren hebben twee gezichten.  
Lastig als de deur voor je wordt dichtgesmeten.  
Maar wat mooi, als de deur openzwaait en je mag binnenkomen en mee eten.

1. Zoals bij de ingang van de Tabernakel: in die Tabernakel woonde God.            (dia)  
Tussen al die kleine, grauwe tentjes stond de tent van God. Hij wilde bij zijn kinderen wonen.  
Wat een wonder!  
Maar je kon niet zomaar bij die God naar binnen lopen!

Rondom de Tabernakel was een afscheiding van doek van getwijnd linnen.  
Een hek.

Maar er was wel een opening.

Aan de oostkant. Waar de zon op komt.

En die opening was niet een heel smal spleetje, waar je je door heen moest wringen. Die opening is wel tien meter breed! Alsof de HERE wilde zeggen: wees welkom!

Maar voor die opening hing ook een kleed. Zeg maar: een deur.

Een heel bijzonder kleed: een kleed wat bestond uit vier mooie kleuren.

Scharlaken, wit linnen, purper en hemelsblauw.

En die kleuren hadden een boodschap voor mensen, die binnen kwamen.

Het **scharlakenrood** is de kleur van de zonde. De bloedschuld. Dia

Jesaja 1: 18: "Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw".

Maar ook de kleur van de verlossing: het bloed van de offerlammeren. Het bloed van Jezus.

**Wit**: is de kleur van reinheid en heiligheid. De HERE zal jou rein maken. Dia

Vergeven wat verkeerd was. Zoals al God kinderen straks witte gewaden krijgen. Wit gemaakt, gewassen in het bloed van het Lam (Openb. 7:14).

**Purper**: is een mengeling van blauw en rood. Purper is de koningskleur. Dia

De kleur van de mantel van een koning. Zoals de soldaten bij de kruisiging Jezus een purperen mantel omhingen. Wie daar naar binnen gaat, wordt een koning of koningin. Geen slaaf meer van de zonde, maar overwinnaar.

**Blauw**: is de kleur van de hemel. Waar God woont. En van waaruit we redding mogen verwachten. Dit blauw wijst omhoog. Op Gods genade. Dia

Zo is Jezus de deur van de schaapskooi.

Hoe kan dat? Hoe kan Jezus nu een deur zijn?

Nou, hoe zag zo'n schaapskooi eruit?

(Dia)

Ja, vaak niet meer, dan een muurtje.

Een muur om wilde dieren en rovers buiten te houden.

Vaak zonder dak in het warme oosten. En zonder deur.

De herder ging zelf voor de opening liggen.

De schapen konden er zo niet uit lopen en de roofdieren konden niet naar binnen.

De herder was zelf de deur.

Zo beschermde hij de kudde.

Maar het betekent ook, dat je alleen door die herder heen naar binnen kon. Jezus zegt hier dus, dat Hij de toegang vormt naar Gods koninkrijk.

Alleen door Hem kom je binnen.

Door zijn offer. Alleen door Hem vind je vergeving vrede met God.

2. Herders hebben een heel bijzondere band met hun schapen: herders kennen hun schapen vaak erg goed.

En dat is ook erg nodig. Weet u waarom?

Pas op: het is geen compliment! ;-)

Schapen zijn nogal dom.

Ze volgen elkaar en lopen door elkaar heen en verdwalen. Ze raken in paniek als de wolf eraan komt. Ze gaan niet in een mooie kring staan om elkaar te beschermen. Ze zijn langzaam en dom. En als ze op hun rug liggen, kunnen ze niet zelf weer overeind komen. Daar moet de herder bijkomen.

Hij moet ze dus wel allemaal kennen, anders raakt hij ze zomaar kwijt!

Zo zijn mensen ook volledig afhankelijk. Dom.

Ook al willen we dat misschien niet weten. En dat is nog dommer.

Maar herkent u dat niet: je kijkt terug op je leven en je denkt aan wat je tien jaar geleden deed.

En je denkt: 'wat was dat toen vreselijk stom van me! Wat was ik een egoïst!'

Toen je **twalf** jaar was, dacht je: 'Ik heb het allemaal goed door!'

Maar toen je **vijftien** jaar was, keek je terug en je dacht: 'Wat was ik toen toch naïef! Een kind! Nee, nu heb ik het leven pas echt door. Ik kan de hele wereld aan'.

En als je **twintig** bent denk je: 'Wat heb ik toch een vreselijk domme streken uitgehaald toen ik vijftien was! Nee, maar nu weet ik het wel: "wereld, hier kom ik aan!" '.

En als je vijftig bent...

En als je zeventig bent en je kijkt eerlijk terug?

Dat is de diepte van ons schaap-zijn: we hebben leiding nodig en we weten het niet. Willen het niet. En dat maakt ons alleen nog maar meer afhankelijk!

En hoe vaak lag je in je leven niet op je rug. Machteloos.

Ik heb een herder nodig. Mensen hebben een herder nodig.

En als je dat niet van mij wilt aannemen, omdat ik natuurlijk ook zo dom als een schaap ben, lees dan eens een geschiedenisboek. Wát een fouten zijn er gemaakt. Wat een kortzichtigheid en eigenbelang. Schapen.

3. Dat is dus één ding over schapen: het zijn de domste dieren, die er zijn.

Naar er is nog iets en dat is heel wonderlijk: schapen zijn niet alleen de domste dieren, maar tegelijk ook de meest waardevolle dieren!

Jezus geeft zelfs zijn leven voor de schapen!

Een schaap was een waardevol bezit: alles van een schaap kon je gebruiken. Het vlees, de wol, de huid, zelfs de hersens van een schaap worden gegeten!

Daarom was het helemaal niet vreemd voor een herder om de 99 schapen achter te laten om dat ene schaapje te zoeken. Dat schaap was heel kostbaar voor hem!

Daarom zijn er ook steeds rovers en dieven, die de schapen proberen te stelen!

Ieder deel van een schaap is waardevol!

Herders hadden hun kapitaal in hun schapen zitten.

Herders hadden geen geld op de bank of allerlei aandelen of dure schilderijen.

Nee, hun schapen was hun kapitaal!

En die verdedigen ze met hun leven.

Ze gaan in de deuropening liggen. Met hun knuppel in hun handen.

Dat is Jezus.

Hij is de deur. Hij beschermt zijn schapen met zijn leven.

Hij geeft zijn leven.

Hij wil nog liever zijn troon verliezen en zijn aanzien en zijn leven en heel het universum, dan dat hij jou wil verliezen. Alle goud en alle eer in het heelal wil hij verliezen voor jou.

Hij wil voor jou sterven aan een kruis.

Jezus is een herder en wij zijn schapen.

Dat klonk eerst als een belediging.

Want dat betekent, dat wij dom en beperkt zijn. We hebben leiding nodig.

Maar het betekent tegelijk dit: wij zijn zijn schat. Zijn kapitaal en zijn liefste bezit!

Als een schaap laat Hij zich naar Golgotha leiden. Hij zwijgt en protesteert niet.

Want Hij denkt aan ons.

De wolven komen op Hem af.

En Hij laat zich verslinden. Om ons te redden.

Begrijpt u het: wij, kleine, domme mensen, zijn tegelijk heel waardevol voor God. Zijn Zoon stierf voor ons. Duidelijker kan God het niet maken.

Zult u eraan denken als u straks aan tafel zit bij brood en wijn?

Amen.