

## Kinderdienst: Helden – Over David en Goliath.

Voor de dienst:

- \*Wat is dat, dat is Goliath
- \*Trek je wapenrusting aan
- \*Ik volg de Heer
- \*Groot en machtig zijt Gij 387
- \*Van A tot Z 241 opwekking voor kids

Welkom

Votum en groet van God.

"Opwekking 267: Groot is de Heer

Opwekking 461: Mijn Jezus, mijn redder.

Gebed

"Helden..."

Vertelling David en Goliath.

Goliath CD Wonderlijk oke4kids

Gezang 14: De grote mensen durven niet.

Preek(je): "Kijk hem eens!!".

Opwekking 268: "Hij kwam bij ons heel gewoon".

Geloofsbelijdenis.

Gebed

Collecte

Zingen: "Hoog boven de wolken"

Zegen.

-----

### **Welkom:**

Allemaal hartelijk welkom.

Alle kleine en de grote kinderen.

We hebben al veel voor de HERE gezongen.

Want Hij is onze Koning, onze sterke Held.

Wij zijn kleine mensen en we hebben de HERE heel erg nodig.

Laten we dat ook zingen: "Onze hulp...."

Dia

Hij wil jullie ook groeten met een hele mooie groet: "Genade, barmhartigheid..."

Dia



**Helden:**

Ik zie dat jullie medailles dragen!  
Zelf gemaakt?  
Ze zijn wel heel groot, hè.

Wie staat erop?  
Kom eens naar voren.  
Wie staat erop?  
Waarom?

Het gaat over helden vanmiddag.

Wie zijn jullie helden?

Dit?

Of dit?

Of deze?

.

Dia hondjes

Dia auto

Dia Mindy

Ik heb ook een held.

Weet je wie?

Dit.

Weten jullie wie dit is?

Ja, Messie!

Ik heb nog een paar helden: Willem, Coen en Sjoerd.

Dia Messie

Dia

Ik heb nog een groot held: de Here Jezus.

Hij heeft aan het kruis mijn zonden gedragen. Hij wilde voor mij sterven.

Hij heeft de dood verslagen: hij is opgestaan.

Dia

Vanmiddag gaat het over deze held: David.

Een heel bijzondere held.

Hij versloeg de reus Goliath.

Maar wel op een heel bijzondere manier.

Lezen: 1Samuel 17.

**Preek:**

Vorige week zag ik iets heel moois. Een echte held.  
Er was in een streek heel veel regen gevallen.  
Zoveel, dat het water wild door de rivieren stroomde. Over de straten.  
Breed en met veel geweld.  
Alles sleepte het koude water met zich mee: bomen, auto's, stukken van huizen.  
En ook mensen.

Boven het water vliegt een grote helikopter om mensen te zoeken en uit het water te tillen.  
Opeens ziet hij een paar mensen in het woeste water drijven.  
Een paar vrouwen en een man.  
Ze houden zich vast aan een boom, die daar drijft.  
Maar je ziet, dat ze al erg koud zijn en zwak.  
Ze redden het niet.  
De helikopter laat een net zakken waar de mensen zich aan vast kunnen houden.  
Zo kan de helikopter de mensen een voor uit het water tillen.

Hij laat het net zakken.  
En wat gebeurt er: de man helpt een van de vrouwen in het net.  
Ze wordt opgetrokken en gered.  
Ze laten het net weer zakken.  
De man pakt het net.  
Maar hij pakt het niet voor zichzelf!  
Hou koud en zwak hij ook is: hij helpt nu de andere vrouw.  
Ze wordt opgetrokken en gered.  
De helikopter laat het net weer zakken.  
En weer pakt de man het net. Met zijn laatste krachten.  
Maar weer helpt hij een vrouw in het net. Ze wordt opgetrokken en gered.  
Maar de man is nu zo koud en zwak, dat hij meegenomen wordt door de golven en verdrinkt.  
Die man is een held.

Dit ging David ook doen.  
De grote mensen durven niet.  
Nou, dat begrijp ik wel.  
Moet je eens kijken hoe groot en sterk Goliath is! Dia.  
Een helm van ijzer.  
Kleren van ijzer.  
Een speer van wel twee meter!  
En dan al die spieren!  
Zou jij met hem durven vechten?  
Ik niet.  
Niemand durft het.  
De sterke legers staan tegenover elkaar en niemand durft het dal in te lopen naar Goliath toe. Koning Saul ook niet.  
Goliath is de held van de Filistijnen.

Maar kijk.  
Zie je dat: er loopt een man de heuvel af!  
Of, nee, het is nog maar een jongen.  
Hij heeft geen zwaard. Geen sterke ijzeren helm.  
Het is een herder.  
Aan zijn leren riem hangt een slinger en een herderstas.  
Kijk, hij daalt met lichte sprongen de heuvel af.  
Totdat hij bij een beekje komt.  
Hij knielt bij het beekje en kiest vijf mooie, gladde stenen uit.

Om hem heen bloeien klaprozen.  
Vlinders fladderen vrolijk in het licht van de zon.  
Het is David.  
Moet die jongen vechten tegen die reus Goliath?  
Dat wint David nooit!  
Wat is hij groot!

Dia.

Goliath ziet David komen.  
Een jongen!  
Goliath wordt boos: "Sturen jullie een jongen op me af!??  
Denken jullie misschien dat ik niet sterk ben??!!".

Hoe kon David dit doen?  
Hoe durfde hij dit?  
Wist hij niet hoe sterk Goliath wel niet was?

Deed David dat voor de beloning van koning Saul?  
Want Saul had gezegd: "Wie Goliath kan verslaan, die krijgt heel veel geld en hoeft nooit  
meer belasting te betalen. En: je mag met mijn dochter trouwen!!".  
Deed David het voor de beloning?  
Weten jullie dat?

Laten we eens naar David luisteren.

Dia.

Die zegt dit: *"Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed. Ik heb tegen leeuwen en beren  
gevochten. En de HEER, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me  
ook redden uit de handen van deze Filistijn!"*.

David vertrouwt op God.

Ze zijn dus allebei heel sterk. David en Goliath. Allebei echte helden.  
Maar op een andere manier.  
Goliath is sterk door zijn spieren en zijn ijzeren wapens.  
David is sterk omdat hij op God vertrouwt.  
Wie is eigenlijk de sterkste?

David stopt de steentjes in zijn tas en stapt op Goliath af.  
Wat is hij groot!

Dia.

Maar David gaat door: hij pakt zijn slinger.  
Hij doet er een steentje in.

Hij draait de slinger hoog boven zijn hoofd hard rond.

Dan laat hij de slinger los en het steentje schiet op Goliath af. Het raakt hem precies tegen zij  
hoofd. Zó hard, dat Goliath tegen de grond slaat.

Goliath is verslagen!!

Door David?

Nee, God heeft door David voor zijn volk gestreden. Zó sterk is God.

Daarom was David zo sterk: hij vertrouwt op God. Dat is zijn sterke held!

Als de Israëlieten zien, dat Goliath verslagen is, stormen ze de heuvel af.

Nú durven ze!

En de Filistijnen worden bang. Hun held is verslagen!

En ze vluchten weg.

David is de grote held.

\*\*\*\*\*

Vele eeuwen later wordt er in Bethlehem een zoon van David geboren.

Weten jullie wie dat is?

Ja, Jezus.

Dia.

Net zoals zijn vader David werd hij in Bethlehem geboren.

Was Jezus sterk?

Wat denken jullie?

Nee, hij was een baby.

Net zoals David was geweest en wij.

Hij kon ziek worden en verdriet hebben.

Hij had geen zware wapens. Geen zwaard of geweer.

En toch was de Here Jezus heel sterk. Hij is echt een held.

Weet je wat hij kon?

Hij kon iemand, die niet kon lopen, genezen.

Hij maakte melaatsen beter.

Hij heeft zelfs een meisje, dat gestorven was weer tot leven brengen.

Dia.

Weet je nog wie?

Ja, het dochtertje van Jairus.

Ze lag op bed. Ze bewoog niet meer. toen nam Jezus haar hand en zei alleen maar: "Meisje, sta op!". En ze stond op!

Zo sterk is Jezus.

Op een dag is Jezus op een boot op zee.

Dia

Maar het begint te stormen. Heel hard. De discipelen zijn doodsbang.

En dan staat Jezus op en zegt: "Zwijg!". En de storm gaat liggen.

Zo sterk is Jezus.

En weet je nog in de woestijn?

Toen was de Here Jezus daar helemaal alleen.

Dia.

De mensen waren gewoon in hun huizen en hadden eten en drinken.

Maar Jezus was in de woestijn. Alleen. Zonder huis. Zonder bed.

Zonder eten en drinken.

Toen kwam de satan naar Jezus toe. En die is nog sterker dan Goliath.

En wat wilde satan?

Hij wilde de band tussen God de Vader en Jezus stuk breken.

En toen heeft Jezus ook gevochten.

Nee, niet met een zwaard.

Met zijn hart.

Met zijn liefde voor zijn Vader in de hemel.

En zijn liefde voor ons.

Als een David heeft hij voor ons gevochten tegen die sterke duivel.

Hij is voor ons gestorven aan het kruis.

Dia

Zo heeft hij de satan verslagen.

Hoe kon hij dat doen?

Wat gaf hem de kracht?

De liefde. De liefde voor zijn vader in de hemel.

En zo werden David en Jezus echte helden.

Niet door spieren.

Maar door de liefde.

Liefde voor God.

Hoe word jij nu zo'n sterke held? Wanneer ben je sterk....?

Amen.