

Belijdenisdienst 2016:



Orde van dienst:

Welkom

Zingen: Sela - Breng ons samen

Votum en zegengroet.

Psalm 108: 1

Wet -Katinka

Psalm 51: 4

Gebed

Lezen: 1Korinthe 13 - Melissa

Zingen: Psalm 63: 2

Kinderen: parel.

Tekst: Mattheus 13: 45, 46 - Coen

Preek

Psalm 63: 3

Luisterlied: "Lopen op het water"- Opw. 789 (Vertaling van "Oceans")

Belijdenis:

Melissa, Remon, Katinka en Coen komen naar voren en leggen roos in doopvont.

Formulier

Ja-woord + zegen+tekst

Getuigenis: -Remon

Zingen: Sela: Belijdenis

Geschenken

Gebed.

M+R+K+C: gaan zitten. Brengen roos naar ouders.

Avondmaal:

Uitleg HA.

Klaarmaken tafel +zingen: Psalm 147: 1

Opwekking: Openbaring 3: 20

Viering

Zingen: *LB: Psalm 23b

*LB 377 Zoals ik ben, kom ik nabij.

*LB 416 Ga met God

Dankgebed

Collecte: Sjoerd speelt Bach.

Zingen: Sela: Gebed om zegen

Zegen.

Kinderen: een parel.

Hebben jullie wel eens een parel gezien?

Kijk: zo ziet een parel eruit. Mooi, hè!

Wie weet hoe een parel ontstaat?

Groeien parels aan een boom?

Nee, ze groeien in een oester. Kijk, zo één:

dia.

Het is een schelpdier. Een weekdier tussen twee sterke schelpen.

Zo'n oester ligt op de zeebodem en staat dan vaak met zijn schelp open. Dan kan het zeewater over de oester heen stromen en kan het voedsel uit het water filteren en opeten.

Maar, ja, soms komt er ook wel eens een zandkorreltje in zo'n oester. Een scherp korreltje.

En dat vind die oester niet prettig. Net als een scherp steentje in je schoen.

Wat doet de oester?

Die probeert dat scherpe korreltje zand uit te spugen.

Maar dat lukt niet altijd. Dan blijft dat scherpe korreltje in de oester zitten. En weet je wat die oester dan doet?

Die gaat dunne laagjes parelmoer rond dat korreltje vormen. Steeds weer een laagje. Totdat het een mooie gladde parel is.

Alleen: dat duurt wel een paar jaar!

En in lang niet alle oesters zitten parels. Heel soms maar.

In 1 op de 15.000 oesters zit maar een parel! Dus het is helaas niet zo, dat als je oesters eet, dat je dan in iedere oester een parel vindt!

Vroeger moest je ook echt naar parels duiken in de zee. Soms wel 8 meter diep.

Parels zijn dus heel kostbaar. Heel erg duur.

Preek:

Gaan geloven in God, Jezus volgen, waarom zou je dat doen?

Ja, dat kan heel verschillend zijn.

Melissa vertelde, dat zij het evangelie wel kende. Van thuis en van school.

Vorig jaar besloot ze met Dennis de Alfa-cursus te gaan volgen. Samen toch meer op zoek naar God. En in die dagen liep ze drie keer tegen dezelfde tekst aan. Dia.

Deze tekst: *"Ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij"*.

Hoe meer ze met de Bijbel bezig was, hoe meer ze merkte, dat Jezus zelf op haar hart klopte en binnen wilde komen.

Dat heeft ze gedaan: ze heeft haar hart voor Hem geopend.

En Hij is binnengekomen.

Waarom zou je dat doen?

Want: bestaat Jezus wel?

En als Hij bestaat, als Hij de Zoon van God is, ja, raak je dan je vrijheid niet kwijt?

En dan ook nog lid worden van een kerk.

Waar begin je aan??!!

Wat zegt Jezus daar zelf over?

Misschien wel zo eerlijk om eerst eens naar hem zelf te luisteren.

Bijvoorbeeld als Hij die gelijkenis vertelt.

Over een koopman, die een dure parel koopt.

Dia.

Jezus begint die gelijkenis met de woorden: "...het koninkrijk van de hemel is als een koopman...".

Het gaat dus over het koninkrijk. Het koninkrijk van de hemel.

Daar vertelt Jezus vaker over.

Wat is dat voor Koninkrijk?

Dat kun je aan Jezus zien.

Als hij een blinde weer laat zien. Als hij een melaatse man, onder de zweren, geneest en rein maakt. Als hij een gevallen vrouw een nieuw begin geeft. Als hij doden opwekt. Als Hij op een bruiloft nieuwe wijn maakt.

Het is een koninkrijk vol vrede. Vol leven. Vol licht. Vol vergeving. Vol liefde.

Dat koninkrijk is de nieuwe wereld, die komt.

Jezus is daar Koning.

En de almachtige God mag je Vader noemen.

Een nieuw paradijs.

Wie zou daar niet willen leven.

Jezus vergelijkt dat koninkrijk met een koopman. Een koopman op zoek naar mooie parels. Je ziet hem over de markten zwerven. Een beetje een sjacheraar.

Zoekend tussen de oesters of in schalen met gevonden parels.
Op een dag vindt hij een parel, zó mooi, dat hij op slag verliefd is. Die wil hij hebben!
Maar, ja, de parel is erg mooi, maar daardoor ook erg duur.
Zó duur, dat hij pas genoeg geld heeft, als hij alles wat hij heeft verkoopt.
Zijn huis, zijn kleren, zijn ezel, zijn knechten, zijn land, alles.
Maar hij doet het. Want hij wil die prachtige parel hebben.
Ook al wordt hij straatarm.
Die koopman is Jezus. En jij bent die parel.

Dat is het hart van het evangelie.
Jezus heeft alles opgegeven om jou te kopen.
Hij is mens geworden.
Een zwerver.
Hij is door mensen aan een kruis geslagen. Naakt. Bloedend.
Volkomen ontluisterd. Arm.
En hij deed dat voor jou.
Om jou los te kopen uit het kwaad.
Om jou nieuw leven te geven.
Om jou te laten zien, hoe graag God je wil bevrijden van de pijn, van zonde en de dood. Hij wil je een plek geven in zijn koninkrijk van liefde.
De koopman verkoopt alles wat hij heeft om die waardevolle parel te kunnen kopen.
Die koopman is Jezus.

Misschien zeg je: "Ja, maar zo mooi ben ik niet. Zo bijzonder. Ik ben echt geen parel. Ik ben maar gewoon. En soms zeg ik dingen of doe ik dingen.... Nee, zo'n parel ben ik echt niet!".
Is dat zo?
Misschien kijk je wel eens naar het programma "Tussen Kunst en Kitsch".
Ken je dat?
Dan brengen allerlei mensen hun oude spullen bij kenners van antiek en kunst. Mensen, die er verstand van hebben.
Een oud schilderij. Een zilveren kannetje. Een broche. Erfstuk van je oma.
En dan kunnen die kenners er naar kijken en jou vertellen of die oude spullen nog wat waard zijn.
Een keer was er een vrouw en die bracht een klokje mee. Een oud klokje. Ooit een keer van een oude tante gekregen bij haar sterven. Het was wat vuil en beschadigd. Lag al jaren ergens achterin een kast.
Maar die vrouw vond het en dacht: "Ach, het ziet er niet uit, maar ik neem het toch maar mee. Je weet maar nooit!".
Ze legde het oude klokje op tafel voor de kunstkenner.
Hij pakte het, keek ernaar en langzaam begonnen zijn ogen te schitteren. Zijn hart bonste in zijn keel.
Het bleek een heel bijzonder klokje te zijn. Helemaal handgemaakt. En dus uniek. Van een oude Zwitserse meester. Zijn handtekening stond op de achterkant afgedrukt in het vervuilde goud. Het klokje was wel E150.000 waarde te zijn.
Ja, en toen begonnen ook de ogen van die vrouw te schitteren! Dat snap je wel.

Weet je, God is zo'n kenner.
Misschien vind je jezelf helemaal niet zo bijzonder. Als je in de spiegel kijkt of in je hart....
Maar: Hij ziet wel wat in jou.
Zijn handtekening staat op de huid van je leven. Hij heeft je gemaakt. Geborduurd in de buik van je moeder. Gemaakt met een hart om lief te hebben.
Hij was je kwijt, maar heeft je weer gevonden.
En zijn ogen stralen. Zijn hart bonst in zijn keel.

Ja, je moet helemaal schoongemaakt worden. Dat is waar.

Maar vol liefde betaalt hij de hoogste prijs voor jou: het leven van zijn eigen Zoon.
Daarom vertelt Jezus deze gelijkenis.
Hij wil dat je de liefde van God leert kennen. Hij wil je leven geven. Hij ziet wel iets in je.
Wat een bijzondere koning!
Want normaal kan een koning zo'n parel gewoon vorderen en in beslag nemen.
Zoals koningen ook met veel geweld landen kunnen binnenvallen.
Zo gaat dat vaak op de oude aarde en het levert veel pijn op.
Deze koning niet.
Hij zoekt.
Hij betaalt de volle prijs en wil zelfs straatarm voor je worden.

Dat is ook de taal van het Avondmaal, dat we straks gaan vieren.
Brood en wijn wijzen terug naar het lichaam en bloed van Jezus, die voor mensen stierf aan een kruis. De tekenen van brood en wijn tekenen de prijs, die God voor ons wil betalen.
Zoveel ben je voor hem waard. Dat kleine stukje brood, dat ene slokje wijn, tekenen dus een enorme werkelijkheid: je bent een parel in Gods hand.
Gezocht en gevonden.
Op weg naar zijn Koninkrijk.

Deze Jezus staat voor de deur van je hart en klopt aan.
Hij wil bij je binnenkomen.
Nee, Hij dringt zich niet op.
Hij forceert de deur niet om bij je naar binnen te dringen.
Hij zoekt je. Hij klopt aan. Hij wil met je eten.
En jij mag zelf opendoen. Jij mag je laten vinden.
De sleutel zit aan de binnenkant.

Dat is belijdenis doen.
Je was op zoek naar geluk. Soms ver weg gezworven.
Totdat je op een dag de koning ontmoet. Die koopman aan het kruis.
Vol verwondering ontdek je, dat hij jou zocht en dat je gevonden bent.
Gevonden door de Koning zelf.
Vol blijdschap laat je hem binnen.
Want als de Koning bij je binnenkomt is het Koninkrijk niet ver meer. Amen.