

Preek 3 – Markus 1,16-20: “Volg mij!”.

Orde van dienst:

Welkom

Votum en groet.

Psalm 93

Gebed

Kinderen: Jezus volgen?

LB 531 Jezus, die langs het water liep.

Lezen: Markus 1: 9-20

Psalm 91: 1, 7

Tekst: Markus 1: 17

Preek

“Heer, wijs mij uw weg”- Sela

Geboden van God.

GK 22

Gebed

Collecten (gezongen: Oceans)

LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen.



Kinderen: Jezus volgen?

Voor lezen Tien geboden: Jezus volgen is in zijn voetstappen lopen.

Preek:

“Volg mij!”.

Zegt Jezus.

En Simon en Andreas laten hun netten vallen en volgen hem.

Even later laten Jakobus en Johannes de boten en hun vader achter en volgen Jezus.

Jezus zegt dat ook tegen ons: “Volg mij!”.

Onze tijd heeft het niet zo op mensen, die een goeroe volgen of een profeet. Dat ruikt al snel naar fanatisme. Blinde gehoorzaamheid. En naar geweld.

Want veel geweld wordt in onze wereld gepleegd door mensen, die diep-religieus zijn. In de naam van Allah of de profeet Mohammed worden meisjes ontvoerd en kelen doorgesneden.

En ook christenen kunnen soms hard oordelen!

“Volg mij!”, zegt Jezus.

En daar schrikken we voor terug. We zijn bang geworden voor fanatisme.

We schrikken ook terug, omdat we niet weten wat dit ons gaat kosten.

Had Jezus het niet over kruisdragen? Over offers brengen?

Daarbij: is volgen ook niet voor losers?

Zijn het niet vooral de zwakkelingen, die anderen volgen en nadoen?

Ja, en tegelijk hoor je dat miljoenen mensen Lady Gaga of Justin Bieber volgen op Twitter.

En ook Trump heeft duizenden volgers op zijn Twitter-account.

Mensen volgen massaal de laatste mode, de nieuwste trends.

Mensen zijn volgers. Zoeken idolen. Mensen, die hen inspireren.
Jesse Klaver heeft Obama.

Iedereen heeft zo wel iemand, die inspireert. Waar je je mee vergelijkt. Waar je veel van leert.
Dat kan ook bijna niet anders: als je niemand navolgt, val je samen met je eigen leven.
Je wordt dan nooit wijzer, je hebt geen dromen. Je loopt nergens tegen aan en je hebt niets wat jou corrigeert of aanvult.

De grote vraag is daarom niet of je iemand volgt, maar meer deze: “**Wie** volg jij?”.

Wie is jouw voorbeeld, jouw inspiratiebron?

Thema: “Volg mij!”.

Dia.

1. Vissers worden vissers.
2. Vissers worden ooggetuigen.
3. Vissers vangen mensen.
4. Vissers volgen Jezus.

1. **Vissers worden vissers.**

Zou jij dat doen: Jezus volgen?

Stel je voor: je bent aan het werk in je winkel of je loopt op straat en dan komt er een vreemde man naar je toe en die zegt: “Volg mij!”.

Zou je hem meteen volgen?

Ik denk het niet.

Je vraagt meteen: “Wie ben jij? Waar kom je vandaan. Wat wil je van mij?”.

En als echte Nederlander: “Wat ga ik verdienen?”. ;-)

Maar: was Jezus een vreemde voor hen?

Nee.

Dat lijkt misschien zo als je Markus leest.

Markus is kort en bondig en slaat veel over.

Hij vertelt, bijvoorbeeld, niets over de geboorte van Jezus.

Zijn evangelie lijkt op een flyer: kort en duidelijk. Het evangelie moet de wereld in!

Zo snel mogelijk.

Bij Johannes lezen we, dat Andreas en Petrus al leerlingen waren van Johannes de Doper. Johannes had Jezus al aangewezen en gedoopt in de Jordaan. Misschien waren zij zelf ook getuigen geweest van de doop van Jezus. Hebben zij de stem van de Vader uit de hemel gehoord: “Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde!”.

Door Johannes kenden zij Jezus dus al.

Lukas vertelt ons nog meer.

Hij vertelt, dat Jezus langs het meer van Galilea loopt en een paar vissers bezig ziet om hun netten schoon te spoelen. Simon, Johannes en Jakobus.

Ze hebben de hele nacht gevist en niets gevangen.

En ze weten als echte vissers wel, dat het overdag zeker niet zal lukken.

Maar Jezus, die timmerman, laat hen een stukje het meer opvaren en zegt: “Gooi je netten uit!”.

Ze doen het.

Diep onder hun schip zwemt een grote school vissen hun netten in. Zoveel, dat hun netten bijna scheuren als ze die weer op willen halen. Het zijn er zoveel, dat ze naar een andere boot roepen: “Help ons!”.

Beide boten zijn tot aan de rand gevuld met vis.

Petrus is zo onder de indruk, dat hij op zijn blote knieën voor Jezus neervalt en roept: “Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens!”.

Jezus zegt dan tegen Petrus: “Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen”.

En dan staat er: “En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem”.

Jezus is dus geen vreemde voor ze.

Ze kennen hem, bewonderen hem en daarom volgen ze hem, als hij roept.

Zo gaat het ook met ons: omdat je hem kent, ga je hem volgen.

Het is geen vreemde.

2. **Vissers worden ooggetuigen.**

Zo kiest en roept Jezus twaalf leerlingen.

Dat is al bijzonder.

Want in die dagen kozen leerlingen hun rabbi.

Zoals in onze tijd studenten ook zelf kiezen waar ze gaan studeren. Medicijnen aan de VU of rechten in Leiden. Of de EH in Amersfoort.

Maar hier kiest hoogleraar Jezus zijn leerlingen.

En om die leerlingen heen zullen er elke dag tientallen, honderden mensen rondom Jezus samenkomen. Met hun zieken. Met harten die hongeren naar genade. Als een nieuw Israel.

Als ik dit lees, dan wordt ik vaak wat jaloers.

Je zult toch maar drie jaar lang met Jezus mogen optrekken!

Zijn wonderen zien. Brood eten op de berg. De Bergrede uit de mond van Jezus zelf horen! Zijn wonden betasten na de opstanding.

Ik ben 2000 jaar te laat geboren!

Ja, en daarom zijn die vissers zo belangrijk: zij worden ooggetuigen.

Zij worden mijn ogen. Mijn oren.

Door hen weet ik dat het evangelie waar is.

Zij hebben de volle netten in hun boot getrokken en de vissen geteld.

Zij hebben gezien hoe een blinde weer kon kijken.

Ze hebben bij het graf van Lazarus gestaan. Bij het kruis. Bij het open graf.

Zij zijn ooggetuigen.

Het is allemaal echt gebeurd. Het is waar!

Maar er is nog een reden, waarom die ooggetuigen zo belangrijk zijn.

Door hen leren we de echte Jezus kennen.

Want in onze tijd gaat het heel vaak over Jezus. Over een band met Jezus. Over Jezus in je hart.

En dat is mooi.

Maar het gevaar is altijd, dat we daarbij ons eigen beeld van Jezus maken.

Een Jezus, die altijd aardig is en zoet.

Een Jezus, die altijd voor je zorgt en jou altijd begrijpt. Waar je altijd terecht kunt.

Maar voelt u het gevaar?

Het gevaar is, dat dat jouw eigen beeld van Jezus is. Een Jezus die jou bevestigt.

Een Jezus, die altijd met je meepraat, maar jou dus nooit met jezelf confronteert.

Die jou nooit zal corrigeren. Die jou nooit oproept tot bekering.

Het is een projectie van jou zelf.

En dus verandert je leven niet.

Maar de echte Jezus is de zoon van de almachtige God. Hij is heilig. Hij roept: “Kom tot inkeer! Volg mij! Heb berouw! Verander je leven! Breek met je zonde!”.

Hij roept je bij jouw idolen vandaan.

Hij wijst je eerlijk op je zwakke kanten.

Vandaar die ooggetuigen.

Ja, het is wel wat lastiger. Maar alleen de echte Jezus kan jou veranderen en redden.

3. Vissers vangen mensen.

Dat klinkt misschien wat vreemd: "Ik zal jullie vissers van mensen maken".

Voortaan gaan ze mensen vangen.

Dat klinkt eigenlijk heel raar.

Ik wil helemaal niet gevangen worden.

"Mensen vangen" ruikt naar rare sectes, die mensen manipuleren. Alsof je een fuik binnen zwemt.

Het ruikt naar misleiding en dwang.

Naar de markt en de mode, die jongeren vangt met vage beloften.

Alleen maar om er geld aan te verdienen.

En je denkt: "Is God ook zo?".

Ik wil mij helemaal niet laten vangen!

Ja, en toch.

Een tijdje geleden zag ik een documentaire over giraffen op Animalplanet.

Mooie, sierlijke dieren!

Dia.

Sterker en sneller dan je denkt.

Een troep van wel zes leeuwen probeerde een giraf te vangen!

Maar het lukte niet.

Met een van zijn sterke poten doodde de giraf een leeuw met één trap!

In die documentaire zag je ook dat er een giraf door parkwachters gevangen werd.

Het gebied waar die giraf leefde was namelijk erg droog.

Er was geen water en maar heel weinig voedsel. Daarbij kwam, dat er ook nog maar een paar giraffen leefden en dat de kans op nakomelingen dus erg klein werd.

Dus wilden parkwachters die giraf vangen en in een ander gebied weer los laten.

Met vier landrovers en twee helikopters zaten ze achter die giraf aan.

De giraf vluchtte.

Met wel 60 km per uur galoppeerde hij over de droge prairie.

Vanuit de helikopter gooiden mannen een groot net over de giraf. De giraf struikelde, viel en kon worden vastgebonden door de mannen in de landrovers.

Die giraf begreep er natuurlijk niets van. Trapte met zijn lange poten. Sloeg met zijn grote, gevaarlijke kop. Je zag de angst in zijn ogen.

Maar de mannen bonden hem vast en legde hem in een container op een truck.

Na zo'n 2000 kilometer over een bochtige weg vol kuilen werd hij weer losgelaten.

Hij was vrij.

Om hem heen glansde mooi, groen gras en rivieren vol water.

En tientallen andere giraffen. Een paradijs voor giraffen!

Is dat ook niet het liefdesspel tussen mensen?

Een minnaar, die zijn geliefde wil vangen in de netten van zijn liefde.

En wat wil zij zich graag laten vangen!

Zo wil de HEER ook mensen vangen. Met koorden van liefde.

Om ze terug te brengen naar het paradijs.

Hij wil mensen redden uit een wereld vol pijn en diepe dorst. Hij wil onze wonden helen. Hij wil je terugbrengen naar het land waar je voor gemaakt bent.

Hij noemt dat zijn Koninkrijk.

Omdat God daar regeert.

De God die in grote liefde zijn zoon voor ons overgaf.

Die God.

4. **Vissers volgen Jezus.**

Dia.

Jezus zegt: "Volg mij!".

Die roep staat haaks op onze cultuur.

In onze cultuur klinkt de roep heel luid om achter niemand aan te lopen.

Om eigen keuzes te maken. Vrij en vol mooie dromen. Anders dan anderen.

Zo voeden we onze kinderen ook op: je moet zelf nadenken en kiezen.

Niet achter al die idolen aanlopen! Niet de hele dag je mobieltje met appjes en getwitter.

Waarom Jezus wel?

Omdat hij zijn leven voor je gaf.

Omdat hij je de weg wijst naar zijn Koninkrijk.

Het nieuwe paradijs.

De ooggetuigen hebben het gezien. Ze zagen een koning.

Een herder die echt om de mensen gaf.

Je volgt hem, omdat Hij weer een mens van je maakt.

Omdat hij jou dichterbij jezelf brengt.

Hij maakt je weer mens. Mens zoals God je had bedoeld. Vol naastenliefde. Brenger van vrede. Bron van liefde. Jouw leven komt tot bloei.

Hij zet je aan het denken. Hij confronteert je met jezelf. Hij inspireert. Hij geeft hoop.

Door hem te volgen ga je dat ontdekken.

De evangeliën zijn niet bedoeld om informatie over Jezus te geven, maar vooral om ons uit te dagen om hem te gaan volgen. Om onze levens aan zijn leven te verbinden. Door hem te laten inspireren.

Maar je moet hem wel volgen.

Of, anders gezegd: je moet hem wel laten voorgaan. Hij moet dan wel echt zijn.

Hij moet dus niet jouw idee zijn of jouw projectie of jou wens.

Want dan loop je achter jezelf aan.

En de ervaring leert dat je het koninkrijk dan niet vindt.

Niet wilt vinden.

Dan bouw je je eigen koninkrijk. En jij bent de koning.

Maar er verandert in feite niets. En je mist het paradijs.

Zo worden, tenslotte, die eenvoudige vissers bij een meer in Galilea belangrijke schakels in een wereldschokkende geschiedenis. Vanaf die dag is hun leven nooit meer hetzelfde.

En vanaf die dag zal ook de wereld nooit meer hetzelfde zijn.

Het grote nieuws over de Zoon van God, die uit liefde voor mensen stierf aan een kruis, gaat de wereld over. En het wordt nooit meer zoals het was.

Door dit evangelie kun jij ook zelf een schakel zijn.

Een kleine schakel in een grootse geschiedenis.

Jij mag anderen inspireren.

Over Jezus vertellen.

Hen helpen om hem te volgen.

Om weer mens te worden.

Bron van levend water.

Je gaat op Jezus lijken.

Amen.