

Preek 4: Markus 1: 21-45 “Breaking news!”

Orde van dienst:

Votum en groet

Psalm 122 1

Wet

Psalm 16 uit Psalmen voor nu

Gebed

Doop van Jasmijn Drukker.

Doopformulier

Kinderen - Water wast schoon.

gebed

Doopvragen en doop.

Zingen `Heer, u doorgrondt en kent mij´. Opwekking 518

gebed

Inleiding.

Lezen: Markus 1: 21-45

GK 70 Gij dienaars van hem, die alles regeert

Tekst: Markus 1 38

Preek

Liedboek 534 Hij die de blinden weer liet zien.

Gebed

Collecte

Liedboek 442 Op u mijn Heiland blijf ik hopen.

Zegen

Voor de Bijbellezing:

In Amerika zijn de eerste honderd dagen voor een president erg belangrijk. Dan zie je wat voor president hij wil zijn. Nou, kijk dan eens naar Donald Trump. Hij is nog maar twee weken president van Amerika, maar hij heeft al heel wat handtekeningen gezet.

Vanmorgen lezen we over de eerste werkdagen van Koning Jezus.

Hoe is hij begonnen en wat zegt dat over hem?

Een paar dingen:

Jezus is de Zoon van God. De Koning. Hij komt en breekt alle tronen af. Een boze geest wordt verjaagd. Hij ontmantelt ziekte. Hij breekt ook de troon af in mijn hart.

Maar hij breekt af om te herstellen. Gebroken harten worden genezen. Gebroken relaties kunnen weer bloeien.

Duizenden komen bij hem en volgen hem. Jezus is `Breaking news`.

Dat kent u wel.

Soms wordt een programma op Televisie opeens onderbroken. Dan is er heel belangrijk nieuws.

Nieuws, dat overal doorheen breekt. Breaking news.

Jaren geleden stortten de Twin towers in New York in elkaar. Na een vreselijke aanslag. Dit nieuws brak door alles heen. Alle TV-programma's stopten. Iedereen zag op TV wat er gebeurde.

Zo breekt het nieuws over Jezus overal door heen. Honderden mensen komen naar hem toe.



Het is zo groot en zo nieuw, dat iedereen het moet horen.

Preek:

Markus geeft ons het ooggetuigenverslag door van Petrus.
Ooggetuigenverslag. Door Markus leren we dus de echte Jezus kennen.
Niet de Jezus, die wij hebben bedacht.
Want aan een Jezus, die wij bedenken, hebben we niets. Die bestaat niet.
Die kan ons niet zegenen. Niet redden. Die kan ons niet uitdagen. Die kan ons ook niet confronteren met onszelf of veranderen.
Je hebt een koning nodig, die je echt helpt. Die jou echte hoop geeft en echt nieuw leven.
Daarom is Markus zo belangrijk. Hij geeft ons ooggetuigen.
Zo hebben we toegang tot de echte Jezus. De echte Koning.

Op de eerste sabbat gaat Jezus naar de synagoge. In Kapernaum.
De synagoge. Waar de mensen samenkomen. Plek van het onderwijs. Daar liggen de Thorarollen. De mensen kennen dat wel.
Waardige rabbijnen lezen voor uit de Thorarol. Leggen de wetten uit. Wat wel mag en wat niet mag. Zij citeren andere, nog waardiger rabbijnen. Die op hun beurt nog waardiger rabbijnen citeren. Uit de Talmoed en de Mishna. Wat wel mag en wat niet mag.
Maar nu komt ene Jezus naar voren.
Hij is met Simon en Andreas meegekomen. Hij komt uit Nazareth. Een onbekend gehuchtje.
Je ziet de mensen nieuwsgierig opkijken. Wie is hij?
Maar als hij gaat spreken, dan is dat zo bijzonder. Zo anders.
Het lijkt wel of hij met God zelf gesproken heeft. Zoals Mozes. Alsof hij zelf in de hemel is geweest. Geen droge citaten van waardige rabbijnen. Maar woorden van God.
Het is zo anders. Zo mooi. Zo krachtig!
De mensen zijn diep onder de indruk. Ze horen woorden van God! Vol gezag!
Het is alsof ook boven hun hoofden even de hemel openbreekt, alsof de geest hen aanraakt als een duif en zij de stem van God horen zeggen `Jij bent mijn kind, ik heb je lief!`.

In de synagoge is ook een man met een onreine geest. Een demon.
Bezeten door het kwaad zelf.
En die demon voelt haarscherp aan, dat Koning Jezus inderdaad gekomen is om de troon van satan stuk te breken. Jezus wil de machten, die de mensen verslaven, stuk breken. Hun tronen omverwerpen. Jezus is breaking news!
En die demon slaat alarm. Hij gaat in de aanval en gebruikt daarvoor die gekwelde man.
Als de mensen stil zijn van verwondering, schreeuwt hij dwars door de synagoge *`Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth. Ben je gekomen om ons te vernietigen. Ik weet wel wie je bent: de heilige van God!`*.
De demon demoniseert Jezus: *`Ben je gekomen om ons te vernietigen!!`*.
Hij kleineert Jezus: *`Wat moet jij hier, Jezus van Nazareth!!`*.
Hij gaat vol in de aanval om Jezus belachelijk te maken. Het ontzag van de mensen stuk te breken. De duivels beseffen: als dit zo doorgaat, kunnen wij ons koninkrijk wel sluiten!
De komst van Jezus in Kapernaum, aan de oever van de zee, ontketent zo een heilige oorlog.
Een strijd, diep in je hart.
Tot op vandaag.
Door Markus vraagt Jezus aan jou: *`Wie zit er in jouw hart op de troon?`*.

Is jouw hart bezet gebied? Bezet door boosheid of jaloezie. Bezet door hebzucht en geld?
Gevangen in de porno en de schaamte? Afgesneden van de levende God?
Wie is jouw koning?
De strijd ontbrandt en Markus is onze oorlogscorrespondent.

Hoe reageert Jezus.

Schrikt hij heel erg? Overdonderd? Bang voor zoveel geweld en tegenstand?.

Nee, helemaal niet.

Jezus spreekt hem streng toe `Zwijg en ga uit hem weg!`.

Geen angst. Geen vreemde toverformules of bizarre vormen van exorcisme.

Alleen `Zwijg en ga uit hem weg!`.

En het gebeurt. Met veel geweld en geschreeuw laat hij die arme man los en verdwijnt.

Zijn woorden hebben echt gezag!

De mensen eromheen weten niet wat ze meemaken. Ze zijn verbijsterd. En al gauw heeft iedereen in Galilea het over die Jezus uit Nazareth.

De hele dag door brengen mensen hun zieken bij Jezus. Hun bezetenen.

En Jezus geneest veel zieken en veel kwalen en drijft demonen uit. Mensen worden vrij.

Jezus kwam niet om te vernietigen, maar om te bevrijden.

Stel je voor wat daar in Galilea allemaal gebeurde!

In onze tijd zouden er allemaal bussen vol mensen naar Kapernaum rijden. Lange files bij de afrit `Kapernaum`. Overal kraampjes met broodjes, patat en frisdrank.

En snel aangelegde megaparkeerplaats.

Jezus zou heel makkelijk een drukke praktijk als `genezer` kunnen openen. Hij zou miljoenen kunnen verdienen en zijn leven verder in alle rust slijten op een mooi tropisch eiland.

Maar wat doet Jezus.

Vroeg in de ochtend, het is nog donker en de mensen slapen nog, staat hij op en zoekt een eenzame plek op om daar te bidden. Urenlang is hij weg. Terwijl de mensen alweer staan te wachten met hun zieken. Maar Jezus laat de drukte achter zich en zoekt een stille plaats op om te bidden.

Zijn leerlingen zoeken hem en vinden hem uiteindelijk en zeggen: "Heer, iedereen zoekt u!!!".

Jezus begint zijn veelbelovende carrière, hij kan miljoenen gaan verdienen, hij is immens populair, maar wat doet hij.....? Hij laat de drukte achter zich en bidt. Urenlang.

Hoe doen wij dat?

Wij kunnen zeggen: "Ik heb het zo druk, ik heb geen tijd om te bidden!".

Of zelfs dat zeggen we niet eens meer. Ons gebed verdrinkt bijna ongemerkt in onze drukte, ons werk, de mensen om ons heen, Facebook en Twitter. Soms ook in ons verdriet.....

Bij Jezus is het andersom: hoe drukker hij het heeft, hoe meer hij bidt.

Let goed op: maar als hij gebed al zo nodig heeft, dan hebben wij het helemaal nodig!

Want hij is de zoon van God. Hij heeft de Vader gezien. Engelen dienen hem.

Hij is machtig. Eén woord en demonen kruipen terug in hun donkere schaduw.

Maar wij zijn mensen van vlees en bloed.

Zwak, kwetsbaar, verlangend naar liefde....

Als Jezus het gebed al nodig had, dan wij nog meer! Blijkbaar is er niets belangrijker dan dat!

Jezus staat op het punt om de koers van de geschiedenis van de wereld voorgoed te veranderen, maar het gebed wordt alleen maar belangrijker voor hem.

Want Markus vertelt vaker dat Jezus bidt. Het tekent zijn leven.

En vaak noemt hij God zijn Vader. Abba.

Denk aan zijn gebed in de Hof van Gethsemane. Na het pascha en vlak voordat hij door Judas verraden wordt. Vlak voor zijn vreselijke lijden aan het kruis. Hij ligt dan op de grond, overmand door angst voor het lijden. Dan bidt hij ook urenlang. Hij zegt dan: "Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschiede....".

We leren dit van Jezus: het gebed is niet alleen maar onze vragen en verdriet bij God neerleggen. Of hem danken of vergeving vragen. Dat mag natuurlijk ook. Heel mooi. Maar jouw gebed laat vooral zien, waar jij je leven op richt. Dat God jouw oriëntatiepunt is. Jouw koning. En dat je niets wilt doen zonder hem.

Zijn woorden dragen jouw leven. Zijn wil is goed.

Hij heeft het in je leven voor het zeggen. Hij heeft gezag.

Al gaat hij met je door donkere dalen, je vertrouwt hem.

En je noemt hem Vader. Abba.

Augustinus zei dat heel mooi. Hij zei: "Zonde is ongeordende liefde".

Hij bedoelde daarmee, dat we niet altijd de verkeerde dingen liefhebben, maar dat we die dingen in een verkeerde volgorde liefhebben en dus een verkeerde intensiteit.

Je mag van je vrienden en vriendinnen houden. Natuurlijk. Maar als een van die vriendinnen belangrijker voor je wordt dan je vrouw, dan gaat het mis.

Je mag van je werk houden en je mooie huis, maar als je daar meer van houdt, dan van God, dan gaat het mis.

Zonde is natuurlijk ook echt verkeerde dingen doen. Stelen, liegen, overspel....

Maar zonde is ook de verkeerde volgorde in je liefdes.

Vandaar dat Jezus later zegt: "Heb de Heer, jouw God, lief met heel je verstand, heel je verstand en met heel je hart".

Jezus zelf doet dat elke dag. In alle drukte en verleidingen gaat hij op zijn knieën en bidt: "Vader, help mij en wijs mij de weg...".

Als hij het gebed al nodig heeft, hoeveel te meer wij!

Tenslotte.

In heel Galilea brengen mensen dagenlang al hun zieken en bezetenen bij Jezus.

Tussen al die mensen is ook een melaatse man. Hij heeft de verhalen over Jezus gehoord. Hij heeft hoop gekregen. Hij moet gedacht hebben: "Dit is echt!".

Hij valt op zijn knieën voor Jezus en roept: "Als u wilt, kunt u mij rein maken!".

Melaats. Lepra. Huidvraat. Een ziekte waarbij je huid, delen van je lichaam, besmet raken en zelfs kunnen afsterven. Je handen en voeten, je gezicht, worden letterlijk weggevreten.

Je bent een levende dode.

Je hebt geen toekomst meer.

Door je ziekte mag je ook niet meer onder de mensen komen. Uit angst voor besmetting, maar vooral ook omdat je voor de wet "onrein" was. Je mocht ook niet in de tempel of de synagoge komen. En als jij een melaatse aanraakte, was jij ook zelf onrein.

Daarom moest je mensen ook waarschuwen, als zij te dicht bij je kwamen: "Onrein! Onrein!".

Vaak leefden melaatsen ver buiten de dorpen.

Als melaatse leed je dus lichamelijk: je was ziek. Je lichaam werd afgebroken.

Je was eenzaam. Geïsoleerd. Ver van vrienden en familie.

En je hoorde ook niet meer bij de gemeente, bij het volk dat in de tempel kwam en de feesten van God vierden.

En nu valt deze melaatse man voor Jezus op zijn knieën: "Als u wilt kunt u mij rein maken". Wat doet Jezus?

En dan staat er zo mooi: "Jezus kreeg medelijden....".

Daar begint de genezing mee. Met medelijden, met barmhartigheid. Met de liefde, die een moeder voelt als haar kind ziek is en pijn heeft.

En dan, dan raakt Jezus hem aan.

Natuurlijk had Jezus hem ook met één woord kunnen genezen. Een bevel: "Wordt rein!".

Want wat waren zijn woorden sterk!

Maar, nee, Jezus raakt hem aan. En dan zegt hij: "Ik wil het: wordt rein!".

En meteen verdween zijn huidvraat en hij werd rein.

Hij raakt hem aan.

Als gebaar van liefde: wat was die melaatse man lang niet aangeraakt!

Van baby's weten we dat het heel belangrijk is, dat ze aangeraakt worden. Geknuffeld.

Gekoesterd. Maar ook als je ouder wordt is een arm om je schouder, een aanraking, een knuffel, zo mooi. Zo'n gebaar zegt: "Ik houd van je, ik ben verbonden met je. Je bent niet alleen!".

Jezus raakt hem aan. Maar wordt daardoor onrein.

Hij neemt de ziekte over. En daar is hij ook voor gekomen!

Hij neemt onze ziekten over en onze zonden.

Die man mag straks de stad weer in, naar familie en vrienden en in de tempel. Hij is rein.

Jezus wordt straks onrein verklaard en buiten de stad aan het kruis geslagen. Verbannen.

Hij maakt ons rein.

Dat is meer dan vergeving alleen.

Hij neemt onze zonden op zich. Maar Hij geeft ons ook vrede met God. Hij vult ons hart met liefde. Hij geeft ons een plekje tussen de mensen. Hij geeft hoop. Hij vertelt ons over het Koninkrijk dat komt en geeft ons leven daarmee richting en licht. Hij herstelt ons hart zodat we weer lief kunnen hebben. Tot diep in ons huwelijk.

Hij maakt ons rein: heel ons leven wordt door hem hersteld.

En dat is precies wat Hij ons laat zien bij de doop.

Dat water vertelt: ik maak jou rein. Ik geef je een plekje tussen al mijn kinderen en in het hart van mijn Vader.

Hij laat het zien. Door zijn wonderen en door het water, zodat je het gelooft. Steeds weer gelooft

Jezus is Koning. Het is "Breaking news"!

Het rijk van satan en ziekte zal worden afgebroken en ook al die tronen in je hart.
Er komt een nieuw Koninkrijk. Een eeuwige bruiloft.
Dit nieuws gaat al eeuwen door de wereld en breekt ook jouw leven binnen. Amen.