

Romeinen 1: 16, 17: Vrijheid!



Welkom.

Inleiding: Maarten Luther – 500 jaar en de doop van Nasra, Diandra en Ivanna.

Verband: de genade van God.

Votum en zegengroet

Nieuw Liedboek 654: 1, 2, 4, 6

Wet

Psalm 119: 64

Gebed

Kinderen: Lutherroos.

Psalm 23: 1

Lezen: Romeinen 1: 1-23

Nieuw Liedboek 721

Tekst: Romeinen 1: 16, 17

Preek

Nieuw Liedboek 898 Een vast burcht.

Doop.

Formulier

Zingen: Youtube https://youtu.be/6gW_z7MfeWA

Geloofsbelijdenis in Swahili

Doop Nasra

Doop van Ivanna Miriam Adallah (dochter van Nasra)

En van Diandra Vasella Kaze (dochter van Josine Kaze)

Zingen: Opwekking 378 Ik wil jou van harte dienen.

Geschenken.

Gebed

Collecte

Nieuw Liedboek 618: 1, 3, 5, 6

Zegen

Bij het welkom:

Vanmorgen gaat het over het hart van het christelijk geloof. Over de grote schat van de christelijke kerk. Over het allerbelangrijkste.

Het gaat over de genade.

De genade, de liefde en de trouw van de eeuwige God.

Dat lijkt misschien oud nieuws.

Want dat weten we ondertussen wel.

Ja, en toch.

En toch is het goed om het daar iedere keer weer over te hebben.

Want dat oude nieuws slipt telkens weer tussen onze vingers door. Het wordt zomaar weer gesmoord onder onze schuldgevoelens.

Iedere dag, iedere keer, dat je toch weer toegaf aan je boezemzonden, lijkt die genade zo ver weg.

Iedere dag, iedere keer moet God het door zijn Heilige Geest weer in ons hart leggen: 'ik wil je vergeven'.....

Vandaag denken we terug aan de Reformatie, die met Maarten Luther begon in oktober 1517. Nu 500 jaar geleden.

Op 31 oktober 1571 spijkerde hij zijn 95 stellingen tegen de aflaat op de voordeur van de slotkapel in Wittenberg.

Vandaag, eeuwen later, doet Josine belijdenis en worden Nasra en Diandra en Ivanna gedoopt.

Dat lijkt ver uit elkaar te liggen.

Wat hen verbindt is de genade van God.

Kinderen: Lutherroos.

Voor de Bijbellezing:

Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome.

Wilde Paulus al jaren lang heen. Juist in het grote Rome wilde hij over Jezus vertellen. Rome, de stad van de keizer.

Maar: als hij zijn brief schrijft, zijn er al christenen in Rome. Is er al een gemeente. Waarschijnlijk hebben mensen uit Rome op andere plekken het evangelie gehoord. In Korinthe of Athene. En hebben zij dat meegenomen naar Rome en het daar verteld. Zo werkt de heilige Geest.

En voordat hij naar Rome gaat, schrijft Paulus alvast een brief.

Want de mensen in Rome zouden kunnen denken, dat Paulus bang was of dat hij zich schaamde voor zijn boodschap.

Voor de tekst:

Na de preek zingen we een lied van Luther: "Een vaste burcht is onze God".

Deze regel staat nu ook op de toren van de slotkapel van Wittenberg. Dia.

U weet, dat Luther op de voordeur van deze kerk zijn 95 stellingen tegen de aflaat heeft gespiekerd. Dia.

Zijn stellingen waren gericht tegen de handel in aflaten.

Zo'n aflaat was een papier. Daarop stond, dat je zonden waren vergeven en dat je dus niet meer in het vagevuur hoefde, maar dat je in de hemel kwam.

Voor dat papier moest je betalen.

Je kon de vergeving dus kopen.

Luther vond dat heel slecht.

Vergeving ontvang je niet door geld. Maar door spijt en door vergeving te vragen.

Preek:

"Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one". Dia.

Dit is een quote van Bruce Lee.

Een van de grote vechthelden uit de filmwereld.

"Bid niet om een makkelijk leven. Bid om de kracht om vol te houden in een moeilijk leven."

Deze woorden passen helemaal bij jullie, Nasra en Josine.

Jullie leven was tot nu toe niet makkelijk.

Jullie hebben veel meegemaakt. Veel los moeten laten. Vaak onveilig geweest.

Onzeker. Gewond. Ver van jullie vertrouwde grond. Van familie. En nu vol onmacht maandenlang wachten op een veilige plek in Nederland.

Vol zorg ook om de toekomst van Diandra en Ivanna.
Wij kunnen ons in dit veilige, welvarende Nederland niet indenken hoe jullie je moeten voelen.

Tegelijk hebben jullie steeds weer kracht gevonden in jullie geloof in God.
Jullie hebben hem niet vol teleurstelling weggeduwd uit jullie leven.
Jullie hebben steeds bij hem bescherming gezocht.
En gekregen.
En nu zijn jullie hier. In de kerk. Bij de doopfont.
De plek, waar God zijn genade wil laten zien.

Thema-dia.

Dat was ook de grote zoektocht van Maarten Luther.
Zijn grote vraag was: "Hoe vind ik een genadige God?".
Dat lijkt een vreemde vraag.

Dia.

Want Luther kende God.

Hij was een zoon van gelovige ouders. Hij was opgegroeid in de grote katholieke kerk van Rome. Hij is monnik geworden. Hij werd zelfs hoogleraar in de theologie. Hij had God dus allang gevonden.

En toch die bijna wanhopige vraag: "Hoe vind ik een genadige God?".
Hoe kan dat?

Dat komt, omdat de God in zijn dagen vooral een strenge God was.

Jezus was verlosser, natuurlijk, maar tegelijk vooral ook de strenge rechter, die zou terugkeren om te oordelen.

En Luther was bang voor deze oordelende God.

Luther kende zijn zwakheid. Zijn zonden. En hij wist, dat God die ook heel goed kende. Hij kon niets voor deze God verbergen.

Luther begon deze God te haten.

Want deze God vroeg mensen om geen zonden te doen. Om volmaakt te zijn.

Hij eiste rechtvaardigheid.

Maar tegelijk weet God heel goed, dat mensen dat niet zijn.

Hij eist van mensen wat zij niet kunnen geven: 'wees rechtvaardig!'

En tegelijkertijd dreigt hij met het oordeel. En met de hel.

De tijd waarin Luther leefde, was een tijd vol angst.

Angst voor ziekten en voor de dood. Angst voor heksen en tovenarij. Angst voor duivels en boze geesten. Angst voor het oordeel en voor de hel. Angst voor het vagevuur. Angst voor de toorn van God.

Luther zat in deze angst gevangen.

Hij haatte God hierom.

En zijn grote vraag werd: "Hoe vind ik een genadige God!?!?".

"Hoe kom ik hier uit!!".

Waar vond hij deze God?

In de Bijbel.

In dezelfde Bijbel waarin hij al jarenlang las.

De sleutel las Luther in deze woorden van Paulus:

Dia.

"Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor joden in de eerste plaats, maar ook voor andere

volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof'.

Wat las Luther?

Wat heeft hij ontdekt, dat alles anders werd?

Dit: Luther maakte een U-bocht.

Soms zie je zo'n verkeersbord.

Dia.

Dat betekent, dat je met je auto niet om de verkeersheuvel heen direct terug mag rijden. Dat kan gevaarlijk zijn.

Maar Luther deed dat!

Dia.

Hij las: "In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt".

Eerst las hij deze woorden van Paulus zo: "Alleen als je rechtvaardig bent, als je alles goed deed, mag je in de hemel komen".

Je moet de geboden dus allemaal houden. Trouw naar de kerk, naar de biecht.

Goede werken doen. Niets doen wat onrein is. Zelfs niets denken wat onrein is.

Maar Luther wist: zo ben ik niet! Ik ga naar de hel!

Hij geselde zich zelf om maar niet door God gestraft te worden.

En hij werd steeds woester op God.

Totdat Luther op een dag begreep, dat hij deze woorden van Paulus altijd verkeerd gelezen had. Opeens zag hij wat er echt staat.

Er staat niet, dat jij jezelf rechtvaardig voor God moet maken.

Er staat, dat God jou uit genade rechtvaardig maakt.

Hij schenkt jou vergeving. Hij schenkt jou de rechtvaardigheid van Jezus.

Een U-bocht: God eist die rechtvaardigheid niet van je, maar hij gééft die aan je.

Dát is het evangelie: God heeft uit liefde voor de wereld zijn zoon gegeven. Die is mens geworden en is voor ons gestorven aan het kruis. Hij heeft onze

onrechtvaardigheid gedragen. Hij heeft alles volbracht. En nu schenkt God alles wat Jezus gedaan heeft aan mij. Aan iedereen die dit geschenk wil aanpakken. Aan

iedereen die gelooft. Dat hoef je niet te verdienen, daar hoef je niets voor te betalen.

Het is een geschenk!

Het is de grote ommekeer in het leven van Luther. Een U-bocht.

Opeens kijkt hij recht in het hart van God en wat ziet hij? Toorn? Nee, liefde.

Hij weet zich een geliefd kind van God.

En dan schrijft hij: "Toen ik dat begreep, gingen de poorten van het paradijs voorgoed voor mij open".

En dit is natuurlijk ook de U-bocht, die Paulus zelf had gemaakt.

Ook hij dacht dat hij de hemel zelf moest verdienen. Door alle geboden van de wet te houden. Honderden wetten en regels. Hij moest de sabbat houden. Tienden geven.

Hij moest rechtvaardig zijn.

Totdat Paulus Christus leerde kennen. De zoon van God. En door Christus de liefde van God.

Ook voor Paulus was dit de grote ontdekking van zijn leven. de rechtvaardige leeft....door geloof. Omdat je het van God verwacht.

En als verloren zonen maakten ze een U-bocht en keerden terug naar de Vader.

De Vader die al die jaren op de uitkijk had gestaan.

Ja, en dat is precies wat de doop ons zonder woorden vertelt: God belooft, dat Hij je rein maakt. Dat Hij je Vader wil zijn. Dat alles wat Jezus deed voor jou is. en dat de Heilige Geest van God in je hart komt wonen en je leven nieuw zal maken.
Moet je horen!

Ja, en dat geloof is zo een enorme kracht in je leven.
Want het maakt alles uit dat er een God bestaat. Dat het heelal niet leeg is en dus zinloos. Dat je leven niet zinloos is. Alleen dat al.
Maar nog meer, dat deze levende God van je houdt.
Hij gaf zijn Zoon voor jou. Zó lief heeft hij jou!
Wat er ook was. Hoe vaak je ook gevallen bent. Hoe vuil je ook bent door je trots, door je seksuele misstappen, door je jaloezie.
Hij maakt je schoon en geeft je nieuwe kleren.
Dit maakt alles uit. Verandert alles. Zet je leven in een heel ander licht.
Zoals alles verandert op de dag, dat je een verblijfsvergunning krijgt.
Je wilt bij deze God horen en bij hem schuilen. Op hem lijken.
Je wilt tegen je zonden vechten.
Je wilt over hem vertellen aan anderen. Je gaat zingen!
Je wilt Jezus volgen.
Je wilt vrucht dragen: liefde, zelfbeheersing, geduld, vergeving, ontferming...
Je wilt zelfs voor hem sterven als het moet.

Er komt een nieuwe blijdschap in je leven, een nieuwe hoop.
Andere dingen worden belangrijk voor je.
Het gaat je niet meer om geld of roem of een makkelijk leven.
Het gaat om Hem.
Het gaat om de mensen om je heen, die je wilt helpen.
Paulus heeft het gemerkt: toen hij Jezus leerde kennen en door hem de liefde van God, veranderde heel zijn leven. Opeens maakte hij moeilijke reizen om andere mensen over Jezus te vertellen. Hij werd bespot. Gevangen gezet. Gegeseld. Hij stond zelfs voor koningen en voor de keizer.
Maar hij deed het, want hij was gegrepen door Jezus.
Het geloof is dynamiet.
Ook het leven van Luther is er helemaal door veranderd.
Zijn angst voor God was weg. zijn angst voor de dood. Hij had vrede in zijn hart.
Hij durfde voor koningen te staan en voor de keizer.

En dat ontvang je door het geloof.
Je hoeft alleen maar je hand op te houden. Zoals een bedelaar.
Luther is ook zo gestorven.
Toen hij stierf lag er een kladbrieffje op tafel. Dat eindigt met de woorden: "We zijn bedelaars. Dat is waar".

Daarom zegt Paulus, tenslotte, ook: "Voor dit evangelie schaam ik mij niet".
Want dat hadden die christenen in Rome kunnen denken: "Paulus was nog niet in Rome geweest, omdat hij zich schaamt voor zijn boodschap. Want wat is dat voor

nieuws over een man, die aan een kruis gestorven is ergens aan de rand van het grote Romeinse rijk?!! Is dat groot nieuws?

In gedachten zie je Paulus Rome binnenlopen. Een kleine jood onder metershoge triomfbogen door. Door drukke, overvolle straten. Langs paleizen. En hoog boven hem kijken kolossale afgodsbeelden minachtend op hem neer.

Paulus had dus heel veel reden om zich te schamen.

Rome zat niet op Paulus te wachten.

Voor Rome kwam het grote nieuws ergens anders vandaan.

Het grote nieuws kwam uit het paleis van de keizer. Het kwam van de slagvelden en de generaals. Berichten over overwinning en buit.

Moet je horen!

Maar dat verhaal over een jood, die aan een kruis gestorven is, wat moet je daarmee? Kan dat de wereld redden?

Zoals in onze wereld het grote nieuws uit Brussel komt of van de beurzen.

Uit de laboratoria, omdat er een middel tegen kanker gevonden is of dementie.

Dát is nog eens groot nieuw. Moet je horen!

Maar een verhaal over een man, die aan een kruis stierf.... Wat moet je daarmee?

Het lijkt zó zwak.

Totdat je beseft, dat door die man de liefde van God duidelijk wordt. Zijn trouw.

Totdat je beseft, dat alleen hij mensen kan veranderen.

Totdat je beseft, dat alleen hij de wereld kan verlossen van ziekte en oorlog en dood.

Moet je horen!

Luther leefde lang geleden. Wel 500 jaar. Paulus leefde lang geleden. Bijna 2000 jaar. Wat moeten we daarmee. Er is zoveel veranderd. We hebben zoveel ontdekt. En toch.

Nog steeds is er ziekte en sterven. Nog steeds zijn er pijnlijke oorlogen en zijn mensen op de vlucht. Nog steeds worstelen we met twijfel en een slecht zelfbeeld. We hebben een verlosser nodig. Een machtige God, die om ons geeft.

“Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one”.

Want het leven is niet makkelijk.

Zoek God daarom en steun op zijn trouw.

Amen.