

Preek 2: over het getuigenis van de vrouw uit Sichar.

Hierbij wat **aantekeningen en stellingen** bij de preek over Johannes 4. Ik ga ervan uit dat de preek zelf in zijn geheel gehoord of gelezen is.

De preek volgt op de preek over Genesis 2. De schepping van de mens. Man en vrouw.

Hoofdpijn in deze preek was, dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Beiden geschapen naar het beeld van God. De vrouw is geen 'hulpje' bij de man, maar een volwaardig 'tegenover'.

Man en vrouw zijn in het huwelijk één.

Door de zonde wordt dit anders.

De Here God zelf voorzegt, dat "de man zal heersen over de vrouw en dat de begeerte van de vrouw naar de man uit zal gaan". Dat is het gevolg van de zonde. Voorzegging. Geen gewilde ordening van God. Wat betekent dit voor de verhouding man/vrouw?

*Je merkt steeds weer, dat Jezus het leven herstelt. De vloek uit Genesis 3 terugdringt.

Door bezetenen te bevrijden uit de macht van boze geesten. Door brood en vis te geven. Door zieken te genezen. Door zelfs doden op te wekken. Overal waar hij komt, gaat het paradijs weer een beetje open. Zo brengt Hij ook de vrouw weer terug waar zij stond: gelijkwaardig aan de man. Vol van de Geest. Getuige van zijn Koninkrijk.

Kun je dat ook uit Johannes 4 concluderen?

*De preek over Johannes 4 is natuurlijk breder, dan alleen de vraag of vrouwen ouderling of predikant mogen worden. Dat is meer de "bijvangst".

Wat is de hoofdgedachte?

Welke vragen komen er bij je boven nav Johannes 4 en de preek?

Wat vind je mooi en opbouwend in deze preek?

Wat was nieuw voor je?

Heb je Jezus beter leren kennen?

*Door heel de bijbel heen zie je hoe vrouwen worden ingeschakeld.

Kun je er daar wat van aanwijzen?

*Wat vind je van het citaat uit Handelingen 2?

*Helpt deze preek in het nadenken over man-vrouw-ambt?

*Wat vind je moeilijk in het gesprek over man-vrouw-ambt?

*Welke vragen blijven er liggen?

