

# Goede vrijdag 2018 – Vandaag nog in het paradijs!

---

## Orde van dienst:

Welkom

Votum en zegengroet

Opwekking 614: "Zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem".

Gebed

Nieuw Liedboek 587 Licht voor de wereld

Lezen: Lukas 23: 33-56

Psalm 22: 1, 3

Overdenking over Lukas 23: 43

Sela: "Zie hoe Jezus lijdt voor mij".

Gebed

Zingen: Psalm 22: 10, 14

Collecte - Sela: Gethsemane - Luisterlied

GK 214/klvk 440 "Ik heb de vaste grond gevonden".

Zegen.

-----

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten,

Er stonden op Golgotha drie kruisen. En aan die drie kruisen gingen drie levens kapot.

Voor het oog van mensen is Jezus dus niet in volstrekte eenzaamheid gestorven.

Want er stonden drie kruisen op Golgotha.

Er werden twee misdadigers naast Hem gekruisigd.

Was dit ook een stukje troost voor Jezus? Een stukje lotsverbondenheid?

Nee.

Want we lezen, dat de vele kijkers vreselijk spotten met Jezus. De mensen, de soldaten, de oversten. Als een vieze walm slaat de spot Jezus in het gezicht. Ook die twee misdadigers bespotten Hem. En dat is wel wat anders dan solidariteit.

Maar Lukas vertelt nog iets. Iets heel wonderlijks:

Want één van die twee misdadigers komt tot inkeer.

Hij krijgt in zijn laatste uren nieuwe ogen en een nieuw hart.

Dat was het grote wonder: terwijl Jezus aan het kruis gaat sterven, gaat er Léven van Jezus uit: "Man, vandaag nog zul je met mij in het Paradijs zijn!".

Stel u voor: op de heuvel der verdoemden klinkt het mooiste woord. Het woordje 'paradijs'!

Als een schitterende vuurpijl in een stikdonkere nacht.

Dat die twee misdadigers daar naast Jezus hangen zal geen barmhartigheid van Pilatus geweest zijn. Het was eerder rauwe spot. Spot met de joden. Daarom heeft Pilatus ook dat bordje boven Jezus' hoofd gehangen: 'Jezus de Nazoreeër, koning van de joden'.

Kijk eens mensen: dát is nou jullie koning! Een boevenkoning.

Uit diezelfde spotlust laat Pilatus twee misdadigers naast Jezus kruisigen. Het staat er namelijk heel nadrukkelijk: zij worden **met Hem** terechtgesteld.

Want een koning kan toch niet zonder onderdanen zijn!

En zo kwamen er drie kruisen op Golgotha.

Jezus tussen twee misdadigers.

Ja, en die twee zware jongens zijn bepaald geen verlichting van het lijden van Jezus. Nee, want zij spotten dapper mee en striemen Jezus met hun hoon.

Maar, dan gebeurt er iets.

Eén van die twee misdadigers neemt de mooiste titel van Jezus in zijn mond en zegt uitdagend: "Ben jij niet de Messias? Red jezelf dan en ons!!".

Het is zijn laatste cynische gedachte: "Dat komt goed uit: we hebben de Messias bij ons!".

Hij gebruikt zijn laatste adem om Jezus te honen.

Tegen Hem kan hij nog aanschoppen in de laatste uren van zijn verspeelde leven.

Maar, stel je voor: hij hángt inderdaad naast de Messias, de Zoon van God. De Messias, die zijn leven voor eeuwig kan redden.

Zó dichtbij. Maar hij schopt er tegenaan!

Tussen al die hoon en haat, klinkt er nog een ander geluid op Golgotha.

Een roep om hulp.

Nee, het komt niet van de Schriftgeleerden, de deskundigen. Het komt niet van de brave burgers van Jeruzalem. Het komt zelfs niet uit de mond van een discipel.

De eerste roep om redding komt uit de mond van een misdadiger!

Een man met een verloren leven achter zich. Een leven aan het kruis gespijkerd.

En hij gebruikt zijn laatste adem voor een gebed: "Jezus, denk aan mij, wanneer u in uw Koninkrijk komt".

Als je dit hoort, denk je: Hoe kan het dat die ene misdadiger tot dit gebed komt?

Wat weet hij van Jezus?

Wat heeft hij begrepen van het lijden van deze Messias, het Lam van God?

Hij had natuurlijk over Jezus gehoord.

Iedereen in Jeruzalem had over Jezus gehoord!

Over zijn wonderen.

Zijn bijzondere woorden.

Hij had misschien ook wel verwacht, dat Jezus naar het zwaard zou grijpen en Israël verlossen van de Romeinen. Gehoopt, dat Jezus als zoon van David de troon van David weer in zijn oude glorie zou herstellen.

Hij zag het bordje boven Jezus' hoofd: "Jezus van Nazareth, de koning van de joden". .

Maar vandaag heeft hij Jezus ook zelf horen spreken.

Vlak naast hem aan het kruis.

En dat waren heel bijzondere woorden.

Terwijl Romeinen Hem aan het kruis sloegen en de mensen bij het kruis stonden te schreeuwen, zei Jezus: "Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen".

Alleen die woorden.

En daarna moet die rover Jezus hebben horen zwijgen.

Ja, hóren zwijgen!

Een koninklijk zwijgen.

Want houdt je mond maar eens dicht als je letterlijk dood gesard wordt.

Maar Jezus zweeg. Al die zware uren.

Hij wist: Jezus hangt daar onschuldig. Hij zegt: "Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden, maar die man heeft niets onwettigs gedaan".

Het was alles bij elkaar voldoende voor die uitgeputte misdadiger om hier zijn Verlosser te herkennen. En dan klinkt dat diep ontroerende gebed: "Jezus, denk aan mij, als u in uw koninkrijk komt".

Deze uitgeputte man belijdt Jezus als Koning. En hij begrijpt, dat het met deze Koning voorlopig nog niet afgelopen is en komt zo tot een gebed: 'Jezus, denk aan mij, als u in uw Koninkrijk komt!'. ...'.

'Denk aan mij...'

Het is misschien wel het kortste gebed, dat ooit op aarde klonk. Aan een kruis is er ook geen tijd, geen kracht, voor lange gebeden.

Aan een kruis wordt een leven alleen nog maar in minuten geteld.  
"Denk aan mij, Jezus! Vergeet mij niet! Straks tuimel ik weg in de afgrond van de dood.  
Opgehangen tot een spot voor de mensen. Verdoemd voor God.  
Jezus, laat mij dan in die afgrond van de dood in uw hart geborgen zijn! Want alleen als U aan mij denkt en mij redt, is er nog toekomst voor mij!"

Hoort u het: midden in de spot van de brave burgers uit Jeruzalem, klinkt hier het gebed van een stervende boef. Een gebed te midden van de vieze walm vol spot op Golgotha: "Kom eens van het kruis af als je de Zoon van God bent! Red jezelf!"

Eén van al die mensen mocht het geheim begrijpen van het kruis van Christus.

Het geheim is dit: Jezus verlost zichzelf niet, omdat Hij ons wil verlossen.

Dát is de Koning van Israël. De Gezalfde.

En deze Koning zal weer komen op zijn grote dag. En stel je voor, dat Hij dan ook naar mij zal omzien!

En dan zegt Jezus: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn'.

Amen: 'Je hebt inderdaad met een Koning te maken, mijn vriend, en Ik geef je nog veel meer dan waar je om vraagt. Want ik zal niet pas in een verre toekomst aan je denken. Nee, vandaag nog neem Ik je mee naar mijn Koninkrijk! Op deze dag nog. Deze laatste pikdonkere dag van je leven. Vandaag nog zal de zon in al haar glorie over je nieuwe leven opgaan. Vandaag nog.

We trekken samen op naar het Paradijs. Het mooiste plekje van dit heelal. Het volstrekte tegendeel van deze kruisheuvel. Samen gaan we op weg naar het echte leven. Waar geen zonde meer is of haat. Geen duivel en dood. Vandaag nog zul je met mij in het Paradijs zijn.

Ja, zo verliepen de gesprekken op Golgotha.

Tussen twee weggetrapte, eerloze mensen.

En als de omstanders het al gehoord hebben, zullen ze het wel verschrikkelijk belachelijk gevonden hebben: wie praat er nu aan een kruis over een paradijs?! Wat een dwaasheid!

Ja, en toch: die éne misdadiger zag Jezus in zijn eigenlijke kracht. De kracht van de liefde. Liefde die wil vergeven. Liefde, die zich wil opofferen. Liefde die verloren mensen zoekt.

En één van die mensen is die misdadiger aan het kruis.

Hij mag met Jezus het paradijs binnen lopen.

Maar ziet u het: Jezus zal miljoenen mensen verlossen en meenemen naar zijn Paradijs.

Maar vooraan in die stoet mensen loopt deze misdadiger met Jezus mee.

Geen schriftgeleerde, geen brave burger, geen kerkreformer, geen dominee, maar een misdadiger. Hij laat zien: onze redding ligt niet in onze goede werken, niet onze vroomheid, maar alleen in het gebed van de zondaar, die ook niets anders meer heeft dan dit gebed:

"Jezus, denk aan mij!!"

Vooraan in de stoet naast Jezus loopt een misdadiger.

Maar dat betekent iets heel moois: 'Als hij mee mag, dan mag ik ook mee!'.

Zo heeft Jezus de weg naar het Paradijs weer geopend voor al die miljoenen, die vaak al in het begin van hun leven ontspoord zijn. Zoals die misdadiger naast Jezus aan het kruis. Voor al die mensen, die langs de weg het puin zien liggen van alles wat verkeerd gelopen is in hun leven.

U begrijpt wel: zo komt het kruis van Golgotha heel dichtbij.

Want Hij wil ook jouw Koning zijn.

Maar kijk niet vreemd op van al die anderen, die Hem ook hebben leren volgen. Dat zijn namelijk niet alleen maar brave kerkmensen. Vooraan loopt de misdadiger. Er lopen tollenaars en hoeren. Drugsverslaafden en dieven. Vluchtelingen en zwervers. Turken, Grieken, joden, Afrikanen. En zelfs wij mogen mee naar het Paradijs. Zelfs wij.

Mensen, die beseffen: "alleen als Hij aan mij denkt, heb ik toekomst!"

Amen.