

Pasen 2018 – Het grote teken: Jezus is opgestaan!

Welkom

Votum en zegengroet

GK 95 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.

Gebed

Sela: Alles voor Hem

Kinderen: Evangelie

Zingen: GK 94: 1, 6 In het vroege morgenlicht.

Lezen: Mattheus 28: 1-10

Mattheus 12: 38-42

Nieuw Liedboek 624 Christus, onze Heer verrees

Preek over Pasen.

Nieuw Liedboek 641 Jezus leeft en ik met hem

Luisterlied: Sanctus

Het nieuwe leven: De Tien woorden van het verbond – Romeinen 13: 8-10

Sela – Ik ben

Gebed

Collecte

GK 99 U zij de glorie, opgestane Heer.

Zegen.

Kinderen: Evangelie!

Preek:

Pasen is het grote feest van de christelijke kerk.

Overall komen christenen vandaag samen en zingen en vertellen en lachen en roepen vol blijdschap naar elkaar: “De Heer is echt opgestaan!”.

Ik denk, dat de meesten van ons deze boodschap en deze blijdschap wel delen.

Maar misschien denk je ook wel even bij jezelf: ‘Ja, dat klinkt mooi, maar is dat wel waar allemaal?

En wat betekent dat dan. Wat betekent dat voor mij in mijn leven. Als ik naar school ga. Als ik in de stad aan een biertje zit. Als ik op het strand naar de sterren staar. Als ik met mijn vrienden praat, die niet geloven. Wat zeg ik dan eigenlijk?

Wat betekent het voor mij, dat Jezus is opgestaan uit de dood?”.

Daar staan we bij stil.

Wat betekent Pasen?

En vooral: wat betekent het nu voor jou?

Om te beginnen: het is echt gebeurd.

Hoe wonderlijk ook, dat een man, die aan het kruis gestorven is, weer tot leven komt.

Maar: het is echt gebeurd.

Alles wijst daarop.

Alleen al het feit, dat niemand dit verwacht had.

Zelfs zijn meest nabije leerlingen niet.

Hoe vaak Jezus het ook had voorgezegd, het kwam niet in ze op. De kruisdood is te vernietigend. Dat overleeft geen mens.

De vrouwen lopen dan ook naar het graf met potjes met zalf en linnen en geurige kruiden.
Ze verwachten een lijk.
Geen levende.
Het graf en hun hart zitten potdicht.
De leerlingen gaan pas geloven als ze Jezus zien. Als ze zijn stem horen. De littekens zien.
Het is echt gebeurd.
Anders zou een Thomas, een Paulus en al die duizenden in Jeruzalem nooit tot geloof zijn gekomen.
Er was zoveel verzet. Zoveel ongeloof.
Dit geloof je alleen als het echt gebeurd is. Als je het met eigen ogen ziet.
De mensen waren toen ook niet dom.

Daar komt nog iets bij: iedereen wist, voelde aan, besepte, dat dit meer was dan een leuk wonder.
Meer dan een mooi weerzien.
Want: wat is het mooi als Maria haar zoon weer in haar armen kan sluiten!
Maar de opstanding van Jezus gaat dieper. Veel dieper dan een mooie emotie.
Zo komt God jouw leven binnen!
Want je kunt naar Pasen kijken als een mooi feest: je mag weten, dat je niet echt zult sterven, maar dat je naar de hemel gaat. Je hart, je ziel, gaat naar God. De dood is een poort.
Je lichaam wordt wel begraven, maar als Jezus terugkomt zal je opstaan uit de dood: je krijgt een nieuw leven op een nieuwe aarde.
En dat is natuurlijk heel mooi, dat jouw hart, jouw ziel, dat jijzelf naar God toegaat en niet voor altijd verdwijnt in het niets of in een donker gat. En dat jouw vrouw, je man, je ouders, je kind, vrienden, bij God in de hemel zijn. In het licht.
We gaan naar de hemel! Wát een mooie boodschap!

Maar het is nog veel mooier!
Want Pasen betekent niet alleen dat jij naar de hemel gaat, maar dat de hemel naar jou toekomt!
Door het open graf stromen krachten vol leven voorgoed onze wereld binnen.
Pasen betekent, dat de almachtige God een grote deur in de kosmos voorgoed geopend heeft, die niemand meer kan sluiten. De deur naar een nieuwe werkelijkheid. Een nieuw leven. Een nieuw Koninkrijk.
De wereld van God.
Het is de deur van de gevangenis waarin we opgesloten zaten.
Een leven, een wereld, waarin dood en kwaad veel mensenlevens vastzet in verdriet en pijn, wanhoop en racisme, verslavingen en sterven.
Kijk eens eerlijk om je heen!
Maar met de opstanding van Jezus uit de dood zwaait een deur open en biedt God ons een nieuw leven aan en vrijheid. Vrijheid om in dat nieuwe leven te delen. Om dat nieuwe leven te verkennen. Te proeven. Om te ontdekken, dat Jezus volgen een wereld van liefde en schoonheid en diepe relaties en trouw ontsluit. Van vergeving en blijdschap.
We gaan door het open graf van Jezus dus niet alleen de wereld van God binnen **na** ons sterven.
Door het open graf komt die nieuwe wereld **nu** al ons leven binnen. Ons hart.
Op Pasen worden we uitgenodigd: stap in het licht!
Volg de Koning!

Ja, en dat is tegelijk ook het moeilijke van Pasen.
Waardoor we terugdeinzen.
Want eerst vraag je natuurlijk: is het wel echt gebeurd?
En daarna vraag je: wat gaat het voor mij betekenen, als ik deze Koning ga volgen?
Wat gaat het mij kosten, als ik mij overgeef?

Dit was ook het probleem van de farizeeën en Schriftgeleerden. Het was geen probleem, dat Jezus wonderen deed. Maar wel dat Hij daarmee claimde dat Hij de Messias was.

De nieuwe Koning. Zoon van God. Verlosser.

De koning die overgave vraagt: 'Volg mij, luister naar mij, vertrouw mij, laat je vallen, keer je om!'.
Wil je dat? Durf je dat?

Dat brengt ons bij het teken van Jona:

Jezus komt veel verzet tegen. Veel kleingeloof.

Terwijl alles erop wijst, dat Hij de Messias is: Johannes de Doper heeft hem aangewezen, profetieën worden vervuld. En de stem van God zelf klonk bij de Jordaan: "Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde".

Kijk eens naar de wonderen: lammen lopen weer, melaatsen worden genezen en Jezus wekt zelfs doden op! Er zijn honderden ooggetuigen.

En die leiders weten dat.

Ze hebben er vaak met hun neus bovenop gestaan. Er zijn zoveel tekenen!

Meer dan Jona ooit aan Nineveh gegeven heeft.

Maar de leiders willen meer bewijs. Een teken uit de hemel. Engelen of een vuurkolom.

Zoals Mozes eens met een stralend gezicht de berg Sinai afdaalde.

Ze vragen: "Wie ben jij, Jezus?! En wie geeft jou die krachten?"

Want voor hetzelfde geld krijgt Jezus al die krachten van de duivel om het volk te misleiden.

"Wie geeft jou het recht om leraar van de wet te zijn? Om ons te oordelen? Geef ons een teken!"

Waarom?

Omdat ze niet willen dat het waar is.

Ze geloven niet in hem.

Jezus uit Nazareth mag niet de Messias zijn. Hij is veel te gewoon. Te veel mens. Hij is op aarde geboren. Een kind van Jozef en Maria, dachten ze. Hij woont nu in Nazareth. Hij heeft andere ideeën over de wet van Mozes. Over de sabbat. Hij eet met tollenaars en praat met hoeren.

En kijk eens: het hele volk loopt achter hem aan!

Deze misleider moet weg!

Daarom vragen ze een teken. Een teken uit de hemel.

Omdat ze niet willen dat het waar is. Zodat het hele volk weet dat het niet waar is.

Zodat die misleider ontmaskerd wordt. Het is een vraag uit verzet. Ongeloof.

Jezus doorziet hen.

En hij verwijt hen hun verzet.

En dan zegt Jezus: Nineveh bekeerde zich al op de woorden van Jona.

Maar jullie hebben zoveel meer, zoveel tekenen. Jullie hebben de Zoon van God zelf in jullie midden en overal straalt nu hemels licht. Maar jullie blijven je verzetten!

En daarom geeft Jezus hen nu ook geen teken. Geen teken uit de hemel tenminste.

Jezus geeft het teken van Jona.

Wat is dat voor teken?

Zijn opstanding.

Jona was Gods profeet.

Hij moest naar Nineveh. De bloedstad: wreed en trots.

Jona moet Gods gericht aankondigen: "Nog 40 dagen en Nineveh wordt weggevaagd!"

En wat gebeurt er?

Nineveh bekeert zich.

En niet zo'n beetje ook! Heel de stad, de koning en zelfs de dieren lopen in een rouwgewaad.

Dat heeft twee kanten.

*Jona zelf: hij was in het water gegooid en opgeslokt door een grote vis. Het was zijn dood.
Maar na drie dagen werd Jona uitgespuugd op het strand. Hij mocht leven!
Getekend door het zoute water en de maagsappen van de vis.
Getekend door zijn bizarre levensverhaal.
Hij is zo zelf het teken van Gods geduld. Jona leeft van Gods goedheid. Jona staat op uit de dood.

*Maar Jona is zelf ook teken van het gericht als je tegen deze God verzet: Jona wordt in zee gegooid en opgeslokt. Hij sterft vanwege zijn opstandigheid.
Hij laat zien: je kunt niet leven zonder de goedheid van God.

Deze kleine profeet loopt het grote, trotse Nineveh binnen.
Maar zijn verschijning en zijn woorden zijn al genoeg voor Nineveh om zich te bekeren van hun wreedheid en kwaad.

Zo is het ook met Jezus: Hij zal ook sterven en begraven worden. Tot diep in de aarde.
Maar: op de derde dag zal hij opstaan uit de dood en leven. Net als Jona.
Dat grote teken, dat de wetgeleerden verlangen, dat gaan ze dus krijgen!
Tekenen uit de hemel.

Maar er zit ook een diepe waarschuwing in.
Want Nineveh bekeerde zich al door Jona. Die kleine profeet.
Maar de mensen in Israël in de dagen van Jezus hebben veel meer redenen om zich te bekeren: Jezus heeft al zoveel wonderen gedaan. Zoveel tekenen. Er is zoveel reden om hem te volgen. Je aan hem over te geven. Hij is zo'n bijzondere koning. Hij is de weg, waarheid en het leven.
Zonder hem leef je in het donker.
Waarom aarzel je?

Die waarschuwing komt nog sterker naar ons toe.
Want die wetgeleerden leven nog voor de opstanding. Het teken van Jona moet nog gebeuren.
Wij leven na de opstanding.
Wij kennen de verhalen van de ooggetuigen.
Over engelen, die uit de hemel afdalen en het graf openen. Over vrouwen, die hem gezien hebben.
Leerlingen, die hun diepe twijfel laten varen.
Wij weten dus, dat Jezus het mooiste en sterkste teken ook echt heeft gegeven: Hij is opgestaan!
Geef je verzet op! Open je hart! Leef in het licht!

Naast deze diepe waarschuwing, ligt er, tenslotte, ook een diepe belofte.
Want Jezus is Koning. Hij leeft. Wanneer je je hart opent voor deze Koning, zullen de krachten van dat Koninkrijk je hart binnenstromen.
Sterker: je zult nú al opstaan uit de dood!
Want in **Romeinen 6** schrijft Paulus: "Als jij in Christus Jezus gelooft, dan betekent dat, dat je met Hem gestorven bent en begraven, maar dat je ook met hem al bent opgestaan uit de dood. Je mag een nieuw leven leiden!".
Niet de zonde is koning, maar Jezus.
Ook al is die zonde vaak nog erg sterk. Voel je de verleidingen elke dag trekken.
Jezus en zijn genade is sterker!

Paulus heeft die kracht ervaren.
Hij schrijft, dat hij steeds meer "Christus wil leren kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren...". (**Filip. 3: 10**)

Die kracht kent Paulus ondertussen heel goed: het heeft zijn hele leven omgekeerd.
Eerst een wetgeleerde. Vol trots. Vol verzet. Verzet tegen die Nazoreeër. Die misleider.
Totdat Jezus aan hem verscheen. Levend. Koning van het licht.
Gods liefde en vergeving straalde zijn leven binnen en Paulus veranderde. Zijn trots, zijn haat, zijn grote ego, smolten als sneeuw voor de Zon van deze liefde.
Hij boog en vond een nieuwe blijdschap.
Zo sterk is de kracht van de opstanding.
Je leven verandert. Zó sterk, dat mensen aan je gaan vragen: "Hé, wat is er met jou gebeurd?".
En dan kun jij zeggen: "Ik ben opgestaan uit de dood!".

En wat verandert er dan?

Wat ervaar ik?

Dat schrijft Paulus in **2Korinthe 5: 15**: "Jezus is voor allen gestorven, opdat de levenden niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt".

Veel mensen leven alleen voor zichzelf. Voor hun eigen behoeften en idealen.

Als je Christus kent, zijn Koninkrijk en zijn goedheid, dan leef je niet meer alleen voor jezelf. Dan draait het niet om mijn eer, mijn behoeften, mijn geld.

Dan draait het om hem.

Dan wil je zijn zoals hij is.

Dan maak je het verschil. Je zet je in voor de arme, de vluchteling, de zieken, voor kinderen en voor mensen aan de rand.

Wat een verandering: Jezus bevrijdt je van jezelf!

En weet je wat er dan gebeurt?

Dan word je juist veel meer jezelf.

Je wordt de mens, zoals God je bedoelde.

Hoe kan dat?

Omdat je door het graf heen Jezus ziet. Op de troon in de hemel.

Paulus schrijft in **Kolossenzen 3: 1, 2**: "Als je nu met Christus bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt je op wat boven is, niet op wat op aarde is".

Hij bedoelt: natuurlijk mag je genieten van wat God je in dit leven geeft.

Van eten en drinken, vrienden, humor en muziek.

Je mag je op aarde inzetten voor je werk, je kinderen, mensen om je heen.

Maar dat is niet je eindpunt. Want deze aarde gaat een keer voorbij.

Je bent onderweg naar een nieuw leven op een nieuwe aarde. Het Koninkrijk van Christus.

En dat moet je eindpunt zijn.

Daar staat de vlag waar je je heen vecht. Daar wacht de Koning op je.

Dat is Pasen: Jezus is opgestaan en jij met hem.

Zijn leven stroomt door de Heilige Geest nu al je leven binnen. Je hart.

Amen.