

# Genesis 9: De regenboog: teken van trouw.

---



## Orde van dienst:

Welkom

Votum en zegengroet

Nieuw Liedboek 287: 1, 2, 4, 5 Rond het licht dat leven doet.

Wet

Psalm 36: 2

Gebed

Kinderen: Regenboog.

Lied van –GBS- de regenboog: [https://youtu.be/Ox\\_JzGxaRGw](https://youtu.be/Ox_JzGxaRGw)

Lezen: Genesis 9: 1-17.

Preek

Sela Aan uw tafel

Viering Heilig Avondmaal:

Lezen Formulier .

Belijdenis van ons geloof: zingen GK 175b Ik geloof in God de Vader

Nodiging en viering

Zingen: GK 163 Dit huis, een herberg onderweg

Nieuw Liedboek 381 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet.

Nieuw Liedboek 405 Heilig, heilig, heilig!

Gebed

Offergaven.

Psalm 103: 1, 9

Zegen.

-----

## Voor de dienst:

Op woensdag 7 november hebben we het lichaam van Hannah in de aarde gelegd.

Als een zaadje in de akker.

De lucht was grijs en het regende. Overal paraplu's en natte haren. Woorden woeien weg.

Regendruppels vermengden zich met onze tranen.

Maar toen we de begraafplaats verlieten, kwam de zon door de wolken schijnen. En toen zagen we dit: de regenboog. Het teken van Gods verbond. Teken van leven.

Van nieuw leven.

Teken uit de hemel.

Daar gaat het in deze dienst over: over de regenboog.

Over de tekenen die God geeft van zijn trouw en liefde.

## Preek:

Soms zou je helemaal opnieuw willen beginnen.

Teruggaan in de tijd en dan alles helemaal anders aanpakken. Je huwelijk. Of de opvoeding van je kinderen. Of een heel andere studie en baan. Nu niet die grote fout maken.

Opnieuw beginnen. Een tweede kans.

Als dát eens kon!

In feite is dit wat de Here hier doet. Hij geeft de aarde en de mensen een nieuw begin.

Kijk maar wat er staat: "Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde....".

Klinken die woorden bekend?

Ja, die woorden klonken ook vlak na de schepping.

Adam en Eva staan dan met hun voeten in het nieuwe gras. Ze kijken vol verwondering naar elkaar.

En dan zegt de Here ook al: “Wees vruchtbaar en bevolk de aarde...”.

En nu weer.

Noach is zojuist met zijn vrouw en kinderen uit de ark gekomen en staan met hun voeten op een modderige aarde. Overal staan nog plassen water. Het is stil. Om hen heen verspreiden de dieren zich en eten van het jonge groen. Hun kleren ruiken naar de kleren van een oppasser in de dierentuin.

De Here begint opnieuw.

Voor de zondvloed was het leven vastgelopen.

Vastgelopen in het kwaad. In trots. In geweld. In doodslag. In ontaarde seks. Mensen, die elkaar en de schepping beschadigen. Het leven dreigde af te sterven.

Na 120 jaar komt het water. Na 120 jaar ruimte voor bekering. Na 120 jaar geduld van God.

In al die jaren bouwde Noach aan de ark.

Vertelde hij over God. Riep hij op tot bekering. Vertelde hij over het water. En de ark in aanbouw liet zien dat Noach het meende.

En op een dag komt het water en spoelt de Here zijn wereld schoon.

Het kwaad, het geweld, het bloedvergieten moet stoppen. De Here spoelt het weg.

Het water komt.

Maar: God bewaart zijn schepping. In de ark drijft de schepping in een houten kist boven op de golven.

De Here begint overnieuw. Want hij wil bloei. Een aarde die wemelt van leven. Van dieren en planten en bloemen. Van licht en liefde.

Hij roept de mens in nieuwe verbanden. Nieuwe relaties. En je bent pas echt volwaardig mens, als je in deze nieuwe relatie leeft. Hij roept ons tot

1 een nieuwe relatie met de aarde.

2 een nieuwe relatie met de mensen op aarde.

3 een nieuwe relatie met de Heer van de aarde.

### **1. God roept de mens tot een nieuwe relatie tot de aarde.**

De mens mag weer koning zijn op aarde. Hij mag voor de dieren en de planten zorgen.

De wilde dieren, de leeuw en het wilde paard, de vissen in de zee, de vogels.

De mens mag eten van de planten, maar ook van de dieren.

God is geen vegetariër.

De mens mag weer heersen over de schepping.

Alleen: dat moet de mens wel met veel liefde doen. Zuinig op Gods schepping.

Hij mag niet in het wilde weg doden. Hij mag de schepping niet uitbuiten.

Want het is Gods schepping.

Want er staat wel drie keer, dat de Here niet alleen met de mensen een verbond sluit, maar met alle levende wezens op de aarde.

Een verbond met de dieren en de hele aarde.

Maar als God een verbond sluit, dan is dat altijd een verbond vol redding. Vol leven. Een verbond dat verlost.

Waar zou de Here van willen verlossen?

Van de zonde van de mens. De hebzucht en trots. De uitbuiting.

In onze tijd zien we weer heel scherp, dat dat kan. Je kunt de schepping uitbuiten.

Landbouwgrond kan uitgeput raken. Ontbossing leidt tot erosie en modderstromen, die hele dorpen wegvagen. Luchtvervuiling leidt tot longziekten. CO2-uitstoot leidt tot opwarming van de aarde.

Honderden diersoorten sterven er ieder jaar uit doordat mensen stropen en doden om de slaglanden of doordat we hun leefgebied vernietigen. Miljoenen tonnen plastic drijven in onze oceanen. De bio-industrie leidt soms tot dier-onterende misstanden. Je zou er toch maar vegetariër door worden!  
De schepping zucht.

We zien het gebeuren, we horen het zuchten en we komen in actie.

Mooi.

Want we willen dat onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en hun kinderen ook op een mooie, vruchtbare aarde kunnen leven.

Maar niet alleen voor onze kinderen is dit goed.

Het is ook goed voor God.

Want juist de schepping laat iets van zijn grootheid en kracht zien. Zonder woorden vertelt de natuur over zijn wijsheid en veelkleurigheid. De sierlijke dolfijn, de sterke arend, de zang van de leeuwerik, ze laten zien hoe groot God is. Hoe mooi hij is.

Hoe kunnen mensen nog Gods glorie leren kennen uit de natuur, als wij die natuur vernietigen?

De Here geeft de mens een nieuwe relatie met het leven op aarde.

## **2. Hij geeft de mens ook een nieuwe relatie met de mensen op zijn aarde.**

Voor de vloed was het leven vol van geweld. Van wraak en eerwraak. Over Kaïn die zichzelf 7 maal wreekt en Lamech die zichzelf 77 maal zo hard wreekt.

Maar dit mag niet doorgaan.

Want de mens is door God geschapen.

En de mens is naar het beeld van God geschapen.

Ieder mens.

Of ze nu wit of zwart, geel of rood zijn.

Ieder mens is waardevol voor God.

Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt.

Dat betekent, dat als je mensen kwaad doet, dan doe je ook God kwaad. Als je mensen beschadigt, dan beschadig je God.

Als je mensen niet lief kan hebben, dan kun je God ook niet lief hebben.

Want God schiep de mens naar zijn evenbeeld.

Als je geen vrede met je naaste hebt, heb je dan wel vrede met God?

U voelt wel, dat dit vooral klemmt als we in de kerk zitten. Als we samen Avondmaal vieren.

Zoals Jezus al zei: 'Kun je God wel om vergeving vragen, terwijl je je naaste niet vergeeft? Als je hem niet opzoekt voordat je je offer gaat brengen voor God?'

Hoe kun je God liefhebben als je je naasten niet liefhebt?

Weet je dan wel dat jijzelf alleen maar leeft, omdat God barmhartig is?

Heb je dan wel door hoe diep Gods genade ook voor jou is?

Dit gaat dus dieper, dan de kreet: "Ach, je moet leven en laten leven".

Het gaat niet alleen over de vraag of je een ander niet doodt. Het gaat over de vraag van God aan jou of je je naaste wel lief hebt.

En liefde is een positief begrip. Liefde betekent, dat het je pijn doet als je naaste pijn heeft. Dat je blij bent als je naaste gelukkig is. Liefde geeft je naaste ruimte om te leven.

De Here geeft ons een nieuwe kans. Elke dag weer een nieuwe kans om het goed te maken. Vrede te sluiten.

## **3. Een nieuwe relatie met de Heer van de aarde.**

De Here sluit ook een nieuw verbond met de mens. Hij belooft, dat hij de aarde nooit meer door een watervloed zal vernietigen. En het wordt een eeuwigdurend verbond.

En bij die belofte geeft de Here een teken.

En het is een teken dat aan de hemel verschijnt juist als het regent.

Denk aan Noach.

Op een dag ziet hij wolken aan komen drijven. Donker en zwaar komen ze over de horizon. Het licht van de zon verduistert. Wolken vol water vullen de hemel. En dan breken de sluizen open. Zeeën van water breken los. Het regent. Veertig dagen lang. De ark wordt opgetild. Alles wordt grijs.

Na zo'n ervaring wordt iedere regenwolk voor jou een bedreiging. Je hart krimpt in elkaar.

Zoals een jongen uit Syrië: dagenlang hoort hij de bommen vallen. Mortieren slaan in. Vlak bij zijn huis. Er wordt geschoten. Mensen gillen.

Wat maakt zo'n jongen mee als hij in Nederland is en er wordt vuurwerk afgestoken?

Daarom geeft God de regenboog als teken.

De wolken komen en de regen valt.

Maar het blijft niet voor altijd regenen.

De zon komt door de wolken heen en het licht van de zon breekt in alle kleuren van de regenboog.

Het is het teken van Gods belofte aan Noach: wees niet bang.

Ik denk aan mijn verbond.

Ik las over een jongen en een meisje, die nog maar pas verkering hadden. Een paar weken.

Maar hij moest voor stage naar Spanje. Madrid.

Twee maanden was hij weg.

Natuurlijk konden ze appen en twitteren en skypen en smsen en bellen...

Maar, ze maakten ook deze afspraak: elke avond om 11.00 uur kijken we allebei naar de sterrenhemel. Naar de Grote Beer.

"Ik in Madrid en jij op je balkon in Amersfoort.

Dan denk ik aan jou en denk jij aan mij. Alsof we naast elkaar zitten."

Zo denkt God aan ons en wij mogen aan hem denken als de regenboog verschijnt. Aan zijn verbond.

Zijn liefde voor de aarde.

Zo gaf Jezus ons ook de tekenen van brood en wijn. Van het water van de doop.

Tekenen van zijn diepe verbondenheid met ons.

Als we Avondmaal vieren denkt hij aan ons en denken wij aan hem.

Het mooie is, dat deze regenboog ook later terugkomt in de Bijbel.

Als Johannes op het eiland Patmos zit. Gevangen. Dan hoort hij hoe om hem heen veel christenen worden bespot en zelfs gedood. Donkere wolken vol haat pakken zich samen boven Gods kinderen.

En je proeft zijn gedachten: 'Waarom gebeurt dit? Jezus is toch koning?!'.

Johannes krijgt dan een visioen. Hij mag God zien op zijn troon in de hemel.

En dan staat er dit: "Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog, die eruit zag als smaragd".

Wat een troost: de Here God is koning! Hij regeert en dus komt het goed.

Later mag Johannes een engel zien, die een boekrol in zijn handen heeft.

En staat dan dit: "Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur".

De regenboog als teken van trouw. Trouw aan het leven op aarde.

Brood en wijn als een teken van het lijden van Jezus.

Lijden, zodat wij mogen leven.

Brood en wijn zeggen: je mag opnieuw beginnen.

Je mag leven uit genade.

Amen.