

Pasen 2019: De taal van de linnen doeken.

Welkom.

Zingen: Sela: Sanctus

O, kom nu en jubel

Votum en zegengroet

ZG 160 Nu is het Pasen, Jezus leeft

Gebed.

Kindmoment – zingen: Projectlied

Inleiding: Pasen

GK 212 U, lam van God,...

Lezen: Johannes 20: 1-18

Opwekking 352 Christus onze Heer verrees

Preek

Opwekking 354 Glorie aan God

Wet: Lezen 1Petrus 1: 3 en 22 - 2: 5

Psalmproject `Witter dan sneeuw`.

Gebed

Collecte -

Slotlied: U zij de glorie.

Zegen.

Preek:

Paasfeest.

Eén van de mooiste feesten: de sterke, donkere dood is overwonnen!

Wat een nieuws voor onze wereld!

Want eigenlijk zijn er vooral twee grote problemen in onze wereld: de zonde en de dood. En alle andere problemen komen daaruit voort.

En die twee grote problemen neemt Jezus weg!

Op Goede Vrijdag sterft Hij voor onze zonden.

Op Pasen staat Hij op uit het graf.

Wat een nieuws voor onze wereld, waar de dood zoveel verdriet en angst teweegbrengt!

Wie zou dit nieuws niet met heel zijn hart willen omarmen!

Ja, en tegelijk blijkt dat nieuws heel moeilijk te geloven.

Mensen vragen zich af: "Is het wel waar? Zijn daar bewijzen voor?".

En dat is een logische vraag: wij zijn er niet aan gewend, dat een dode ook weer levend kan worden.

Dood is dood. Dat zijn de feiten.

Maar: zijn dat de feiten?

Daar gaan we vanmorgen met elkaar naar kijken: kunnen we dit nieuws wel geloven?

Zijn daar bewijzen voor?

Dat lijkt een vreemde vraag in de kerk.

De vraag naar bewijzen. Naar feiten.

Geloven is toch vooral vertrouwen!?

En dat is waar.

Maar dat vertrouwen wordt wel gevoed door echte daden van God in onze geschiedenis en in onze wereld. Door de feiten.

Dat wij in God geloven komt doordat hij doet wat hij zegt.

Dat zie je ook terug in Johannes 20:



Waarom geloven de mensen niet in de opstanding? Door de feiten.
Waarom geloven mensen straks wel in de opstanding? Door nieuwe feiten.

Laten we eens kijken wat de apostel Johannes ons vertelt.

Het is druk in de tuin van Jozef van Arimathea.

Telkens weer worden de vogels ruw opgeschrikt door de voetstappen van mensen, die naar het graf komen kijken.

Als de zon nog maar net boven de horizon verschijnt, komt er een groepje vrouwen naar het graf. Zij hebben mirre bij zich en linnen en specerijen.

Ze zijn op weg om het dode lichaam van Jezus te verzorgen.

Op vrijdagmiddag moest alles heel snel.

Omdat het sabbat werd, moesten alle lichamen snel van het kruis gehaald worden en begraven.

Vrijwel altijd werden de lichamen van gekruisigden in een massagraf gedumpt.

Maar het lichaam van Jezus wordt door Jozef van Arimathea opgevraagd en begraven.

In zijn tuin vlak bij Golgotha liet hij juist een nieuw graf in de rotswand uithouwen. Het lichaam van Jezus werd snel gezalfd, in nieuw linnen gewikkeld en in het graf gelegd. Daarna werd de steen voor het graf gewenteld.

Het werd sabbat.

Maar, omdat alles zo snel moest, hadden de vrouwen op vrijdag al spullen klaargelegd om, als de sabbat voorbij was, opnieuw naar het graf te gaan en hun werk af te maken.

Eén van hen is Maria van Magdalena.

Zij ontdekt, dat het graf open is en loopt snel terug de stad in en vertelt het aan Johannes en Petrus.

Ze stort haar hart uit: "Zij hebben de HERE weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem hebben neergelegd!".

Petrus en Johannes . Zo hard ze kunnen rennen ze naar het graf: "Wat is er gebeurd??!!".

Johannes loopt harder dan Petrus en komt het eerst in de graftuin.

Hij loopt naar het graf toe, buigt voorover voor de lage opening en kijkt in het halfdonkere graf.

Wat ziet Johannes?

Nou, hij ziet in het halfdonker de witte linnen windsels liggen van de lijkwade.

Maar, waarom gaat hij niet verder, het graf binnen?

Omdat hij ziet, dat Maria ongelijk heeft: het graf is wel open, de steen is weg, maar het lichaam ligt er nog.

Johannes is gerustgesteld.

En uit eerbied voor de dode gaat Johannes het graf niet binnen.

Maar: waarom denkt Johannes, dat het lichaam van Jezus daar nog ligt?

Nou, omdat hij die linnen windsels ziet.

Want u begrijpt wel, dat als de leerlingen of mannen van de hogepriester, dan zouden ze dat lichaam natuurlijk in de windsels hebben meegenomen. In het warme oosten gaat een lichaam snel ontbinden en stinken, dus dat neem je dan liever mee in de lijkwade.

Daarnaast: op vrijdagmiddag was het lichaam van Jezus in nieuwe witte doeken gewikkeld, maar ook gezalfd met een mengsel van wel honderd pond mirre en aloë!

Honderd pond!

Dat zijn een paar emmers.

Die doeken zaten dus als een dikke, vochtige huls om zijn lichaam. Die maak je niet even los.

Als Johannes de doeken ziet liggen, dan denkt hij dus: het lichaam is er nog!

Maar dan komt Petrus.

Hij loopt wat langzamer dan Johannes, maar hij loopt wel een stukje verder. Hij gaat het graf binnen.

Hij wil hier meer van weten. Hij wil eens goed kijken.

En dat woord staat hier ook: goed kijken, bestuderen.

Johannes zag de linnen windsels liggen.

Maar Petrus gaat die windsels echt bekijken, bestuderen. En als hij dat doet, dan ziet hij een detail, dat Johannes niet kon zien vanaf de opening. Hij ziet, dat de zweetdoek, die om het hoofd was gewikkeld, niet bij de andere doeken lag. Die lag een stukje verder. Die vormde niet één geheel met de rest!

En dit kleine détail keert heel de situatie om.

De linnen windsels liggen er nog wel, maar ze zijn leeg!

Er zit geen lichaam in!

Dan komt Johannes het graf in en ziet het ook: het lichaam is weg. Het is een lege kokon. Het lichaam is weg.

Maria heeft dus toch gelijk! Ze hebben het lichaam weggenomen.

Er staat: 'En Johannes zag het en geloofde'.

Vaak wordt dat uitgelegd als: 'toen Johannes dit zag begon hij langzaam te geloven, dat Jezus was opgestaan'.

Maar is dat zo?

Ja, Johannes geloofde. Maar wát?

Dat Jezus was opgestaan uit de dood?

Nee, hij geloofde Maria.

Maria had gelijk: ze hebben het lichaam weggenomen.

Er staat dan ook: "Want zij kenden de Schriften nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan".

Tot op de dag dat Jezus verschijnt en nog eens de Schriften uitlegt, geloven de leerlingen niet in de opstanding.

Ja, zelfs Maria van Magdalena verwacht een dode Jezus in het graf.

Zelfs zij.

Want deze Maria was een heel bijzondere vrouw.

Zij komt uit Magdala. Vlak bij het meer van Galilea. Maria van Magdala.

En toen zij Jezus voor het eerst ontmoette was zij bezeten. Zij werd bezet door wel 7 boze geesten. Zeven demonen. Wat een wonder!

En met grote kracht had Jezus haar daarvan bevrijd. En sindsdien was zij Jezus gevolgd. Heel trouw. Zij had zijn wonderen gezien.

Maar zelfs zij liep met linnen en specerijen in haar handen voor een dode Jezus.

Er is geen discipel, die bij zichzelf denkt: "Zou het misschien toch waar zijn...".

Niemand, die op paasmorgen bij het graf staat.

Dat is de trieste balans van de paasmorgen.

Petrus en Johannes staan midden in het lege graf en veel verder kijken ze niet.

Het is stil in de tuin van Jozef van Arimathea.

Alleen de vogels zingen tot eer van de Schepper een levenslied.

Totdat zij worden opgeschrikt door de voetstappen van Petrus en Johannes, die weer naar huis gaan.

Verwonderd, verdrietig.

Wat een dag.

Hoe komt dat, dat niemand bij het graf stond te wachten op de opstanding van Jezus?

Waarom geen geloof, ondanks het lege graf, ondanks de engelen, ondanks de lege lijkwade.

Ja, dat komt door de feiten.

Voor ons, mensen, is de dood gewoon. Hoe pijnlijk ook vaak. Maar voor ons hoort de dood bij het leven. En doden staan niet op.

Dat zijn de feiten.

Zo zijn we dat gewend.

Daarom is het ook zo mooi, dat de bijbel met nieuwe feiten komt.

Bijvoorbeeld: u weet misschien wel, dat iemand, die een moord gepleegd heeft, pas veroordeeld kan worden als het dode lichaam gevonden is.

Ook al zijn er veel aanwijzingen, zonder lichaam is geen bewijs.

Daarom is het zo mooi, dat Jezus ook zelf aan zijn discipelen verschijnt.

Ze zien Hem!

Zij mogen zijn wonden tasten. Ze horen zijn stem. Hij leeft! Tientallen, honderden ooggetuigen hebben Hem gezien. En zij geloven. Zijn verheerlijkte lichaam is het bewijs.

Dat zijn de feiten.

Ja, en dan gaan ook al die andere feiten spreken: het lege graf, de lege windselen, de engelen.

Want u begrijpt, dat vooral die lege windselen vertellen wat er gebeurd is: Jezus is opgestaan! Zijn verheerlijkte lichaam liet die windselen achter als een kokon.

Maar niet alleen de lege windselen, maar vooral ook: de vervulde Schriften.

Jezus laat de Schriften, de bijbel, spreken.

Want de bijbel vertelt, dát de dood niet gewoon is.

Het leven begon met een paradijs. Met de belofte van leven. En de dood kwam pas in de wereld door de zonde. De schrift is er vol van: de dood zal overwonnen worden.

Jesaja schreef al: "Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de HERE zal alle tranen van de ogen afwissen". (Jesaja 25)

En zo legt God zelf een vaste grond onder ons geloof: de profetie.

Het is voorzegd.

Wij zien profetie vaak als een soort van 'toekomstvoorspelling'.

Profeten vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Maar dat is niet altijd waar.

Want soms begrepen de profeten zelf niet wat er nu precies werd bedoeld met hun profetie.

Dan was die profetie vooral bedoeld voor mensen, die in de toekomst zouden leven. God voorzegt vaak dingen eeuwen van te voren, zodat wij weten, dat Hij het is, die handelt.

De opstanding is voorzegd.

Jezus zelf heeft het vaak voorzegd.

Hij heeft zelfs al doden opgewekt: het dochtertje van Jaïrus, de jongen uit Naïn, Lazarus.

De eeuwige God heeft gesproken en nu is het gebeurd. Vastere grond is er niet in onze wereld. De profetie is het waarheidszegel van het christelijk geloof.

Boeddha is een keer geboren en zijn leer gaan bedenken.

Mohammed schreef zijn Koran.

Maar Jezus en zijn lijden en opstanding is voorzegd.

Het is het waarheidszegel van het christelijk geloof.

Het zijn feiten.

Nieuwe feiten, die je wereldbeeld voorgoed veranderen.

En nu wil de HERE, dat we over die feiten nadenken. Dat we ons laten overtuigen en troosten.

Doe de Schriften open en er gaat een nieuwe wereld voor je open.

Jongens en meisjes, jullie groeien in deze wereld op. Jullie zijn ook bezig om te leren geloven. En misschien vinden jullie dat best wel moeilijk.

Dan wil ik vanmorgen twee dingen tegen jullie zeggen.

1. Geloven leer je alleen door goed naar de feiten te kijken, naar het bewijsmateriaal. Je komt tot geloof door naar de woorden van Jezus te luisteren. De bijbel te lezen. Geloven gaat niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen.

2. Besef, dat het in het christelijk geloof over het mooiste nieuws gaat, dat je maar kunt horen: de dood is overwonnen. Het is het mooiste nieuws: er komt een nieuwe aarde met een nieuw leven en het grootste feest, dat je je maar kunt indenken.
Mis dat feest niet!

Broeders en zusters, net zoals Johannes en Petrus gaan ook wij straks weer naar huis. Zij gingen op die paasmorgen bedroefd naar huis, verward. Waar hebben zij de meester neergelegd?

Wij gaan straks ook naar huis.

Maar wij mogen vol blijdschap naar huis gaan. Want in onze huizen ligt een open bijbel. En die bijbel vertelt over de opstanding van alle doden op de dag dat Christus terug zal keren op de wolken.

Als we om ons heen kijken, dan denken we: dat kan gewoon niet!

Maar God voorzegt: en tóch zal het gebeuren!!

De dood is overwonnen, het nieuwe leven wacht.

Wat een dag!

Amen.